

Derde zondag van de veertig dagen

Voorganger: ds. E. Sonneveld
Organist: Dick van der Meulen
Ouderling: Annemiek Vervoorn
Diaken: Petra ten Brug
Koster: Gerry Ophuis
Beamer: Marjolein Dohmen
Studio: Wim Vos, Daniel Vegter

Projectlied: Levensweg
lied 300c: 1 en 2
psalm 25: 1,3,4
Lezing: psalm 25
Evangelielezing voor groot en klein:
Joh 2:13-22
Lied 536: 4
Slotlied: lied 253 (ZZZ)

Blijvende Nabije, zegen ons.
Vul ons met jouw sterkte, hemelhoog.
Hoor ons zingend bidden, onze stem.
Leid ons, adem van God.

Blijvende Nabije, zegen ons.
Blaas in ons jouw adem, nieuwe moed.
Bouw bij ons jouw woning, vredeshuis.
Hoor ons, wees onze God.

Blijvende Nabije, zegen ons.
Draag ons in jouw handen, maak ons één.
Neem van ons de boosheid en de wraak.
Maak ons mensen van jou.

Bloemen en Kaart

De kaart gaat vandaag met een hartelijke en tevens bemoedigingsgroet naar Mevr. P. J. J. Wij wensen haar veel sterkte toe.
In de afgelopen week zijn er bloemen gegaan naar Mevr. Hardick, mevr. heeft een ziekenhuis- opname achter de rug. Wij wensen haar een voorspoedig herstel toe.

Collecte: 40dagentijd Stichting Present

De Stichting Present is een partnerorganisatie van Kerk in Actie. Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Ze werkt samen met professionele hulpverleners, en biedt aanvullende praktische hulp aan mensen die door gebrek aan geld, sociaal netwerk of een goede gezondheid de steun van anderen nodig hebben. Ieder jaar organiseert Present de Veranderdag, ook in Enschede. Iedereen van jong tot oud kan dan meedoen en iets betekenen voor een ander, denk bijvoorbeeld aan het opruimen van een schuur, het omspitten van een tuin of het schilderen of behangen van een kamer. Omdat Present behalve al die helpende handen ook wel wat financiële steun kan gebruiken, is de collecte van vandaag bestemd voor de Stichting Present Enschede. U kunt uw bijdrage overmaken op NL76 ABNA 0592 2263 87 t.n.v. Protestantse Gemeente Enschede o.v.v. "Collecte 7 maart St. Present".

Schikking 7 maart

Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op.
In het midden een vogelnestje, het symbool van geborgenheid. Rondom in de vaasjes staan bladeren die een dak boven je hoofd symboliseren

40-dagentijd

In de 40-dagentijd staan de werken van Barmhartigheid centraal.
We vieren op zondag en vasten door de week. We onthouden ons van dingen. Dat kan voedsel zijn maar ook nemen we vastgeroeste gewoontes onder de loep. Willen we er nog mee door gaan?
Voor elke week van de 40-dagentijd doet de diaconie u daarbij wat suggesties om juist wel te doen. U kunt daarmee thuis aan de slag. De suggesties zijn allen niet hoog gegrepen maar goed uitvoerbaar.

Er worden onder andere gespreksonderwerpen aangedragen.

Zo laten we ons op zondag inspireren door het Woord en werken wij dagelijks doordeweeks aan een wereld waar het goed is voor iedereen. Zo groeien wij in '40 dagen' toe naar Pasen.

Over de vreemdeling gaat het deze week. Iedereen die anders is, is ons in eerste instantie vreemd. Het mooie is dat, wanneer je contact gaat maken met 'die vreemdeling' en elkaar leert kennen, je er altijd beter van wordt, zowel jij als die ander. Het 'samen' wordt dan namelijk groter en ook leer je vaak veel van elkaar.

-We gaan, binnen de coronaregels, proberen iemand uit te nodigen die we nog niet kennen en die dus nog vreemd voor ons is. Je hoeft niet meteen een hele dag met elkaar op te trekken, begin eens met een lekker kopje thee of koffie drinken.

-Game eens met een jongere met wie jij dat nog nooit gedaan hebt.

-Of maak eens een wandeling met iemand die je vaag kent.

Wilt u nog iets meer?

-Deel dan eens een maaltijd met je burens. Hier zijn ook app's voor te vinden. Dan kun je eten dat over is delen met iemand in jouw buurt. Ga daar eens naar op zoek.

-Stadsgenoten, die familie hebben in oosterse landen, geven ons in deze vaak het goede voorbeeld. Doe inspiratie bij hen op. Maak een pan soep of een cake en deel die uit aan de burens.

Het is fijn wanneer het in het huis waar je iemand uitnodigt lekker warm is. Wist je dat je heel goed kan wennen aan een beetje kouder?

-Zet daarom deze week je verwarming eens op 16 graden of een paar graadjes lager dan je gewend bent.

Spreek met kinderen en jongeren een dikke-truien-dag af. En zoek eens uit hoeveel energie je bespaart met een dag, met een week, met een maand de kachel ietsjes lager zetten.

Doet u mee?

Huwelijk Marjolijn Gerritsen en Ruben Regterschot 26 maart 2021

Op vrijdag 26 maart 2021 treden Marjolijn Gerritsen en Ruben Regterschot in het huwelijk. De huwelijksviering vindt plaats in Hellendoorn, en wordt geleid door ds. Oane Reitsma. We wensen Marjolijn en Ruben een feestelijke en stralende dag toe, en veel geluk en zegen op hun verdere levensweg.

Beste gemeenteleden,

We verwachten nog een tijdje weinig fysieke activiteiten te kunnen organiseren. Dat betekent bijvoorbeeld dat er dit jaar geen sobere maaltijden in de 40-dagentijd zullen zijn. Toch willen we graag met elkaar stil staan bij deze 40-dagentijd en dat doen we met een aantal online Zoom-gespreksavonden over de lezingen van de 40-dagentijd: de zeven werken van barmhartigheid. Aan de hand van zes schilderijen van Frans Franciscus gaan we, onder leiding van een van de predikanten, het gesprek aan over een van deze zeven werken van barmhartigheid. De opzet van de avonden is als volgt:

19.30-19.40 uur inloggen en informeel ontmoeten (zie link onderaan dit bericht)

19.40-19.50 uur korte inleiding door een van de pastores

19.50.00-20.30 uur met elkaar in gesprek over het schilderij en de zeven werken van barmhartigheid

20.30-20.40 uur afsluiting

We snappen dat het niet voor iedereen mogelijk is om mee te doen met een online Zoom-gespreksavond. Toch hebben we besloten dit zo te organiseren, omdat er op dit moment geen alternatief is.

Je hoeft je niet vooraf aan te melden voor deze avonden. Je kunt gewoon tussen 19.30 en 19.40 uur inloggen via de Zoom-link onderaan dit bericht.

Afhankelijk van het aantal mensen dat inlogt, maken we meerdere groepjes van 5-6 personen om met elkaar in gesprek te gaan. Dit wijst zich voor de deelnemers vanzelf.

De online gespreksavonden vinden plaats op de volgende data:

dinsdag 9 maart: thema: vreemdelingen huisvesten

dinsdag 16 maart: thema: hongerigen voeden

dinsdag 23 maart: thema: naakten kleden

dinsdag 30 maart: thema: doden begraven

Je kunt zelf bepalen of je aan één, aan meerdere of aan alle gespreksavonden deel wilt nemen.

Zoom-link:

<https://us02web.zoom.us/j/83953152216?pwd=RnhkSkJXQXBpUUxncWsrSDYra2FuQT09>

Meeting ID: 839 5315 2216

Passcode: 0000

Verkiezing Kerkblad van het Jaar 2020

Binnen de commissie die zich in opdracht van de Kerkenraad met de toekomst van Kerk&Stad buigt, ontstond het idee om deel te nemen aan de verkiezing "Kerkblad 2020", uitgeschreven door De Zalige Zalm.

Het gaat om één van nummers die in 2020 in de coronatijd zijn verschenen en dat het afgelopen jaar duidelijk een verbindend teken van hoop is geweest.

Om te bepalen welk van de negen in aanmerking komende kerkbladen we daartoe zullen inzenden, doen we mede een beroep op u, als lezer. Op www.pgenschede.nl/verkiezing staan de PDF-bestanden van de negen betreffende kerkbladen.

Stuur uiterlijk woensdag 10 maart het nummer van uw keuze met een korte motivatie naar het redactieadres: redactiekerkenstad@pgenschede.nl

=====

Dienst volgende week 10 uur: ds. Lambers Heerspink

Kopij voor zondagsbrief (a.s. donderdag vóór 20.00 uur) sturen naar zondagsbrief@pgenschede.nl