

Kerkdienst zondag 25 februari: tweede zondag van de Veertigdagen

Voorganger: Ds. Job Stein

Organist:	Sander Venema
Lector:	Corrie Kasper
Ouderling:	Harm Mannak
Oppas:	Arenda Koelewijn, Lieneke Droogendijk
Koster:	Gerry Ophuis
Hulpkoster:	Corry van der Sijs
Beamer:	Stefan Klootwijk
Deurdienst:	Marthie Vos, Wil Brouwer
Studio:	Frits Hardiek
Koffieschenkers:	Anja Serdijn, Jannie Krol, Emmy Arensman
Diaconale Mdw:	Arnout Koelewijn, Anja Bunk, Aafke Schrap

Deze dienst: avondmaal
Medewerking van zanggroep

Liederen en lezingen

Lied 543
Kyrie
Lied 301k
1 Koningen 19: 3 – 18 in
wisselzang met zanggroep
Marcus 9: 2 – 10
Lied 339c acclamatie
Lied 540
Projectlied
Tafelgebed met lied 404b
Lied 544: 1, 2, 3, 4, 5

Bloemen en kaart

De kaart vanuit de gemeente schrijven we vandaag voor mw. M. Rabbers-Muiterman. Mevrouw viert a.s. dinsdag haar 102e verjaardag en wij feliciteren haar hartelijk met deze bijzondere dag.

Schikking 25 februari – Zondag 2

Jeremia 18: 4 – Als de pot die hij maakte mislukte, begon hij opnieuw en vormde hij de klei tot een andere pot, precies zoals hij zich die had voorgesteld.

Marcus 9: 2 – Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, [...] en uit de wolk klonk een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!'

De bol staat in een terracottapot als symbool voor de pottenbakker, de klimop is het teken van de trouw van God, hij gaat door en geeft niet op. De brandende kaars verbeeldt de verandering van gedaante van Jezus. De stem uit de hemel wordt gesymboliseerd door de lichtjes. De bol wordt al een beetje groen door mos, dat geassocieerd wordt door nieuw leven.

Collecte deze week

25 februari 2^e zondag 40dagentijd: Kerk in Actie Binnenlands diaconaat- Omzien naar gevangenen

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd, en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons om niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we gevangenen en ex-gevangenen, tbs-patiënten én hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, die hen bezoeken tijdens de detentie, en die hen een nieuwe kans bieden in de maatschappij. Exodus, een partner van Kerk in Actie, organiseert bijvoorbeeld speciale herfstkampen. Tijdens deze midweek kunnen kinderen tussen de 8 en 15 jaar hun

gedetineerde ouder - het gaat vrijwel altijd om vaders - meerdere dagen opzoeken in de gevangenis en samen activiteiten doen. Kostbare tijd, waarin zij samen weer even iets van het echte gezinsleven kunnen ervaren. U kunt uw bijdrage overmaken op NL76 ABNA 0592 2263 87 t.n.v. Protestantse Gemeente Enschede o.v.v. "Collecte 25 februari Omzien naar gevangenen".

Kindernevendienst

Natúúrlijk ben je welkom in de kerk maar helaas is er in de vakantieweek geen kindernevendienst 😊!
Net als vorige week mag je in de kerk het Kind op Zondag "Welkom in de kerk" teken en doe-blad invullen. Ze liggen bij de ingang vanuit de koffieruimte. We zien je graag weer volgende week!
Leiding kindernevendienst Ontmoetingskerk

Eenvoudige maaltijd

Traditiegetrouw organiseren wij in de veertigdagentijd een eenvoudige maaltijd. Dit jaar is dat op donderdag 7 maart. Inloop is vanaf 17.30 uur, we starten om 17.45 uur.
We zouden het fijn vinden als u deze maaltijd met ons mee zou willen vieren. Na de dienst kunt u zich hiervoor inschrijven op de intekenlijsten in de zaal. U mag zich ook per mail aanmelden, uiterlijk 4 maart: p.kloek@home.nl. Bent u er ook bij?

Voorganger op zondag 3 maart is mw ds. C. Borgers

kopij voor zondagsbrief (op donderdag vóór 20.00 uur) sturen naar: zondagsbrief@pgenschede.nl