

**Liturgieboekje  
10 t/m 14 februari 2021**

## **Epifanie**



**Ontmoetingskerk Enschede**

# Een weg om te gaan

De zondagen van Epifanie 2021				
10 jan		Jesaja 55, 1-11	Dan. 3, 52-56	Marcus 1, 1-11
17 jan	Kanazondag: Maaltijd van de Heer	Jesaja 62, 1-5	Ps. 96	Johannes 1, 29-2, 11
24 jan		1 Samuël 3, 1-10	Ps. 63	Marcus 1, 14-20
31 jan	Bevestiging ambtsdragers	Deuteronomium 18, 15-20	Ps. 111	Marcus 1, 21-28
7 feb		2 Koningen 4, 18-21 en 32-37	Ps. 142	Marcus 1, 29-39
14 feb		2 Koningen 5, 1-3 en 9-15b	Ps. 32	Marcus 1, 40-45

In deze tijd van Epifanie ('verschijning van de Heer') lezen wij het eerste hoofdstuk van het Marcus-evangelie. Anders dan in de andere evangeliën begint het Marcusevangelie met Jezus als volwassen persoon. Het eerste verhaal is namelijk dat van zijn doop, meteen gevolgd door de roeping van de discipelen. Zo begint er een nieuwe tijd na die van Johannes de Doper, die zich meteen kenmerkt door de combinatie van woorden én daden. Jezus' woorden in de synagoge maken grote indruk op de mensen en zijn 'gezag' blijkt ook meteen uit het uitdrijven van kwade geesten. Hier verschijnt een mens die beter maakt, die heelt, geneest, die toekomst opent.

We moeten daarbij bedenken dat Marcus ook het oudste evangelie is dat we kennen, het meest beknopt, *to-the-point* en direct. Het woord 'evangelie' ('Goede boodschap') kwam al wel voor in de Griekse mythologie (Homerus) en in de politieke propaganda van die tijd (keizer Augustus als Verlosser). Marcus is de eerste die een 'evangelie' schrijft over een spirituele leider: Jezus. Hoe nieuw moet dat geklonken hebben in de oren van de eerste lezers! Wij lezen met ze mee, laten ons hernieuwd verrassen. De eerste volgelingen lieten hun netten achter zich, want zagen in de weg die deze mens wees, sprak en leefde, een weg om te gaan. Ook voor ons een weg om te gaan?

**17 januari** onderbreken we de Marcus-reeks even om Kana-zondag te vieren (bruiloft van Kana uit het Johannes-evangelie – een verhaal dat jaarlijks in januari terugkeert). We vieren dan maaltijd van de Heer **en nodigen u vooral uit om thuis mee te vieren met brood en druivensap.**

**31 januari** zijn er vier mensen die ook heil zien in de weg die Jezus voorleefde om zich in te zetten deze wereld een klein beetje beter te maken: zij nemen een taak op zich in onze kerkelijke organisatie om zo dienstbaar te zijn aan de 'wereld' (onze stad Enschede!). En we danken de twee die afscheid nemen.

## BINNEN KOMEN

### Luiden van de klokken

*De ambtsdragers komen binnen.*

### Muziek tot eer van God

### Bemoediging en drempelgebed

V.      Onze hulp is in de Naam van de HEER  
         Die hemel en aarde gemaakt heeft

Vanaf den beginne,  
Goede God,  
worden wij opgeroepen  
om uw weg te gaan

A:      **HELP ONS DIE TE VINDEN**  
         **AMEN**

### Gedachtenis

### Psalm of openingslied

*In de kerk gaan we zitten*

### Gebed om ontferming en Glorialied

v.      *Gesproken gebed om ontferming*

### Glorialied 309a

Ere zij God in de hoogste hemel.  
God zij de glorie voor immer.  
Halleluja. Amen.

## BINNEN ZIJN

### Groet

v. De HEER zij met u

A. OOK MET U ZIJ DE HEER

### Gebed van de zondag

### Lezing voor kleine en grote mensen uit Marcus

### Lofprijzing: Woorden van leven (lied 339g)

Woorden van leven, een weg om te gaan, Jezus Messias

### Preek

### Lied

## BINNEN EN BUITEN

### Aankondiging collectiedoelen en inzameling van de gaven

### Gebed over de gaven

### Voorbeden

### Stil gebed

### Onze Vader

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen

en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden

zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving,

maar red ons uit de greep van het kwaad.

Want aan u behoort het koningschap,

De macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen

## VAN BINNEN NAAR BUITEN

*Aansluitend aan de gebeden draagt de ouderling van dienst de gedachtenisstenen naar de gedachtenistafel.*

*In de kerk gaan we staan.*

### Slotlied

#### De zegen voor:.....

*Een scheidende of komende ambtsdrager vraagt om zegen*

v. Zegen, beantwoord met:

g.

A - - men, a - men.

#### Orgelspel

