

Wordt het onderstaande e-mailbericht niet correct weergegeven?
Klik hier voor de onlineversie.



OGH Nieuwsbrief #135 - 2 juli 2021

Deze Nieuwsbrief ...

[Verandering](#)

[Uit de raad, juni 2021](#)

[Protocol OGH viering in Coronatijd, versie juli 2021](#)

[Rooster vieringen juli/augustus 2021](#)

[Viering zondag 4 juli 2021](#)

[Volgende Nieuwsbrief](#)

Verandering

Het laatste jaar is ons leven erg veranderd door de Corona. Van een 'druk' sociaal leven werden we allemaal teruggebracht naar een ingetogen leven. Gericht op bewuste keuzes maken. Wat doe ik wel en wat doe ik niet. Vaak ingegeven door angst om zelf niet ziek te worden of om de ander te besmetten. De verhalen en beelden die via de televisie en sociale media verteld werden waren heftig. Deze heftigheid wilde niemand persoonlijk meemaken. Maar ondertussen kregen we er allemaal wel mee van doen. Mensen in onze omgeving die de voordeur hermetisch dicht hielden en alles regelden via Internet of mensen die iets op de stoep zetten en zo leefden in hun eigen bubbel. Anderen die ondanks alles toch ziek werden omdat ze in contact waren geweest met iemand die ogenschijnlijk gezond leek, maar achteraf gezien toch al besmet was met Corona. Of dierbaren die ziek werden en aan de Corona overleden. Allemaal hebben wij onze eigen ervaringen hiermee.

Eén keer mocht ik zelf voorgaan in een on-line viering in de OGH. Met Pinksteren. Een rare gewaarwording, vieren in zo'n kleine kring, wetend dat je gefilmd wordt. Wetend dan anderen die betrokken zijn je zien en horen, maar niet na de dienst even kunnen napraten. Dat menselijke contact wat we allemaal nodig hebben.

Met Pinksteren ging het over de werking van Gods Geest, ik vertelde over de patiënt in coma die de ziekenzegen kreeg, en nadien in razendsnel tempo herstelde en weer overgeplaatst werd naar een ziekenhuis in zijn eigen omgeving.

Ik kan u nu vertellen dat ik deze patiënt na Pinksteren heb mogen ontmoeten en dat het heel goed met hem gaat en hij langzamerhand zijn leven weer opgepakt heeft, beseffend dat de Geest van God hem zijn leven heeft teruggegeven.

Maar het zal nooit hetzelfde meer zijn, er heeft zich een verandering voltrokken.

Nu langzamerhand verandert het leven omdat bijna iedereen twee keer geënt is, wat een gevoel van goede bescherming geeft, maar het blijft nog steeds omgeven met onzekerheid. Ben ik nu genoeg beschermd tegen de Corona, kan ik niet meer ziek worden, kan ik een ander niet meer besmetten?

Ergens in ons achterhoofd zit nog een beetje Corona wantrouwen. Maar ik merk ook dat er een soort euforie is ontstaan van...ik ben twee keer geënt... mij kan niets meer gebeuren.

Met de verandering die de Corona teweeg heeft gebracht moeten we mee leven. Ook dat mensen voor en tegen zijn. Mensen die niet geloven dat Corona bestaat.

Dat is van alle tijden. Jezus predikte in zijn werkzame leven zijn blijde boodschap aan ieder die het maar horen wil. Maar onder zijn gehoor waren medestanders en tegenstanders. Mensen die niet geloven. Mensen die eerst willen zien voordat ze kunnen geloven. Dwingend overtuigen helpt niet, het verhaal dient keert op keert verteld te worden. Geloof moet van binnenuit groeien. We moeten het ons eigen maken wat past binnen ons leven. Verandering zit in de mens en dat kunnen wij pas uiten zodra we het ons eigen hebben gemaakt en we achter onze verandering staan.

Ik wens iedereen een heel mooie, liefdevolle en gezegende zomer toe.

De Heer zij voor u
om u de juiste weg te wijzen

De Heer zij achter u
om u in de armen te sluiten
en om u te beschermen tegen gevaar

De Heer zij onder u
om u op te vangen
wanneer u dreigt te vallen

De Heer zij in u
om u te troosten
als u verdriet hebt

Hij omgeve u
als een beschermende muur
wanneer anderen over u heen vallen

De Heer zij boven u
om u te zegenen
zo zegene u God vandaag
morgen en in eeuwigheid

Gerrie Slütter-Peterkamp

Uit de raad, juni 2021

De raad van de OGH is op 15 juni online bijeengewees. Het online vergaderen gaat steeds beter, maar soms laat de techniek ons wel in de steek. Bij de voorzitter viel op het eind van de vergadering het netwerk uit waardoor de verbinding werd verbroken.

In de vergadering was Gerard Doornekamp aanwezig. Gerard verzorgd al jaren voor ons de OGH website en verzorgt-en verstuurt de OGH Nieuwsbrieven. Een stille kracht op de achtergrond die we vaak niet zien, maar een zeer nuttige bijdrage levert. Al een poosje is Gerard bezig om een geheel nieuwe website voor de OGH te bouwen. In de raadsvergadering heeft Gerard aangegeven waarom het nodig is, de huidige architectuur van de website is sterk verouderd, hierdoor wordt het versturen van o.a. de nieuwsbrieven steeds moeizamer. Gerard heeft ons door de nieuwe website geleid. Als raad zijn we blij en verheugd dat de nieuwe website in de basis staat. De afgelopen weken hebben meerdere OGH leden een email van Gerard gehad met de vraag om de teksten van "hun" deel van de website aan te passen aan de huidige situatie. Zodra deze teksten zijn aangepast zal de nieuwe website de oude gaan vervangen. De URL van de oude en de nieuwe website blijven gelijk.

De eerste fysieke vieringen zijn geëvalueerd, die we met de nodige maatregelen hebben gehouden. De raadsleden hebben alleen maar positieve reacties gehad dat we weer fysiek bijeen kunnen komen. Naar de mening van de raad passen de genomen maatregelen goed bij de OGH gewoontes. Op het moment dat dit stukje wordt geschreven zijn er meer versoepelingen en mogen we steeds meer, de verwachting is wel dat we 1,5 meter afstand van elkaar moeten blijven.

Met dan k aan Gerrit Dogger is er een volledige rooster ingevuld voor de 2^e helft van dit jaar, mooi dat we iedere week een viering kunnen en mogen organiseren.

In juli is er geen raadsvergadering, in de raadsvergadering van augustus gaan we bespreken of en hoe we de startzondag vorm gaan geven.

Voor de degene die op vakantie gaan een fijne vakantie gewenst.

Protocol OGH viering in Coronatijd, versie juli 2021

De basis van 1,5 meter afstand houden is het uitgangspunt van onderstaande aanpassingen.

Vorbereiding van de viering:

De voorbereiding kan op dezelfde wijze plaatsvinden als gebruikelijk.

De zondagse viering:

- Ondanks dat we ervan uitgaan dat alle aanwezigen gevaccineerd (kunnen) zijn, houden we de basismaatregelen aan.
- De kosters maken de zaal gereed voor de viering. De sleutels kunnen als voorheen bij de receptie worden gehaald, welke is beveiligd met een scherm.
- Bij de ingang van de zaal staat desinfecterende handgel waar bij binnenkomst door de kerkgangers gebruik van kan worden gemaakt.
- De kosters leggen de liturgie klaar op de stoelen en zorgen ervoor dat er minimaal 1,5 meter afstand is tussen de stoelen (in ieder geval steeds een rij overslaan en niet achter elkaar zitten)
- Zolang er geen direct contact mag zijn is er geen koffiedrinken voor de viering (reden is dat niet voorkomen kan worden dat we elkaar aanraken en dat we in korte tijd dezelfde materialen aanraken).
- Het maken van de kring als volgt; als het mogelijk een kring maken met 1,5 meter afstand van elkaar als dat niet mogelijk (te veel aanwezigen) gaat iedereen staan voor de stoel waarop is gezeten.
- De credenstafel wordt door de koster ingericht met daarop het dienblad met daarop de 30 glaasjes en schaal met gebroken matzes. De glaasjes worden voor het begin van de viering ingeschonken, aantal is de schatting van de koster. Ook wordt er een kan met wijn op de credenstafel geplaatst.
- Maaltijd viering:
 - De voorganger en het raadslid gaan rond met brood (voorganger) en wijn.
 - Na de maaltijd haalt het raadslid de lege glaasjes weer op.
- De bezoekers gaan bij aankomst naar een plaats in de zaal, huisgenoten mogen samen zitten alle anderen minimaal 1,5 meter uit elkaar.
- Raadslid geeft de voorganger geen hand, wel gaan ze beide staan en met en lichte buiging naar elkaar geven ze de verantwoording aan elkaar over.
- Collecte: op een tafel, bij de uitgang staan twee mandjes (worden gemerkt) voor de collectes van die zondag. Het raadslid doet de collectes in twee afzonderlijk zakjes, gaat na een aantal dagen de collectes tellen en levert het in bij de penningmeester.
- Na de viering verzorgen de kosters de afwas, in de ontmoetingsruimte.
- Het dienblad en glaasjes worden opgeslagen in de "OGH" kast op het podium.
- Na de viering is er geen koffiedrinken, iedereen gaat weer naar huis.
- Als we elkaar willen spreken zorg dan voor voldoende afstand.

Rooster vieringen juli/augustus 2021

Zondag Voorganger: Pastor F. Beuger
04 juli Organist/pianist: Gerrit Dogger
10.00 uur Doel 1e collecte: Stichting Leergeld

Zondag Voorganger: Ds. B. Wijnbergen
11 juli Organist/pianist: Martin Koning
10.00 uur Doel 1e collecte: De Wonne

Zondag Voorganger: Pastor A. Kemper
18 juli Organist/pianist: Gerard van Kempen
10.00 uur Doel 1e collecte: Oecumenisch Citypastoraat

Zondag Voorganger: Pastor F. Peters
25 juli Organist/pianist: Gerrit Dogger
10.00 uur Doel 1e collecte: Missie en Zending

Zondag Voorganger: Mevr. G. Slütter-Peterkamp
01 augustus Organist/pianist: Martin Koning
10.00 uur Doel 1e collecte: Vluchtelingenwerk

Zondag Voorganger: Ds. B. Wijnbergen
08 augustus Organist/pianist: Gerard van Kempen
10.00 uur Doel 1e collecte: Voedselbank

Zondag Voorganger: Pastor F. Beuger Met koor Gaudete

15 augustus Organist/pianist: Martin Koning
10.00 uur Doel 1e collecte: Oecumenisch Citypastoraat

Zondag Voorganger: Pastor F. Peters
22 augustus Organist/pianist: Gerrit Dogger
10.00 uur Doel 1e collecte: De Wonne

Zondag Voorganger: Gemeenteledendienst
29 augustus Organist/pianist: Gerrit Dogger
10.00 uur Doel 1e collecte: Huis van Verhalen

De vieringen worden gehouden in het Helmertheater van Mediant, locatie Helmerzijde, Broekheurnering 1050, Enschede (tenzij anders vermeld).

Coronamaatregelen

In verband met Corona is een protocol opgesteld voor de vieringen. [Dit protocol kunt u hier vinden.](#)

Autodienst

Als er mensen zijn die vervoer nodig hebben om naar de zondagse viering te gaan, kunnen zij contact opnemen met Klaas Hessels, telefoon 4282654.

Kinderoppas

Ouders die gebruik willen maken van de kinderopas, graag voor zaterdag 16.00 uur bellen naar Herma ter Stege, telefoon 4775956.

Viering zondag 4 juli 2021

In de viering van zondag 4 juli lezen we uit Marcus 6, 1-6.

Lichtelijk opgewonden verlieten ze de synagoge. Deze plaatselijke bewoner, die ze als man en jongen jarenlang kenden, leek erg wijs. Op de een of andere manier werden ze geraakt door zijn woorden.

Jezus' onderricht bevatte drie grote boodschappen: God houdt van ieder van ons met een oneindige liefde; we zijn allemaal broeders en zusters; en de goede wil overwint het kwaad. De wijsheid van Jezus was niet alleen een bewering. Hij bracht het tot leven. Zijn levenswijze was het delen van deze liefde door te genezen, te troosten en door het vertellen van verhalen. De mensen vonden de liefde van God in Hem. Hij riep hen op en roept ook ons op om met vreugde te geloven dat we allemaal broeders en zusters zijn. Jezus behandelde de mensen met liefde en ze voelden het.

Jezus 'was verbaasd door hun ongelof'. Verbaas ik God soms door mijn ongelof? Maak ik God klein zodat ik niet langer open sta voor het wonderbaarlijke?

Heer, ik bid dat ik U alle dagen mag herkennen in alledaagse ontmoetingen. Dat ik mag zien op welke wijze U mij wilt voeden en leven wilt geven. U bent in alles tegenwoordig.

Voorganger in deze viering is pastor Frank Beuger.



Volgende Nieuwsbrief

De volgende Nieuwsbrief verschijnt begin september 2021. Artikelen **uiterlijk donderdag 2 september 2021** sturen naar nieuwsbrief@ogh-enschede.nl.

Actuele informatie, nieuwe berichten en (wijzigingen in) het rooster van de vieringen vindt u altijd op de [website van de OGH](#).
