

Wordt het onderstaande e-mailbericht niet correct weergegeven?
Klik hier voor de onlineversie.



OGH Nieuwsbrief #125 - 4 september 2020

Deze Nieuwsbrief ...

[Uit het oog, niet uit het hart...](#)

[Viering OGH in Coronatijd](#)

[Vrede verbindt verschil: oecumenische viering 20 september](#)

[Kerkgeschiedenis](#)

[Rooster vieringen september 2020](#)

[Volgende Nieuwsbrief](#)

Uit het oog, niet uit het hart...

Het lijkt al een 'eeuwigheid' geleden dat we elkaar in levenden lijve hebben gezien. De laatste keer dat ik vooringing in de OGH was afgelopen maart, net voordat alle Coronamaatregelen van kracht werden. Daarna kwam Pasen die we niet gezamenlijk konden vieren, maar in gedachten en in ons hart, kwamen we bij elkaar door onze eigen Paaskaars te laten branden. Gods licht was in onze huizen zichtbaar. In juni werd er een moment gepland om toch op afstand nog elkaar te ontmoeten, wat erg fijn was. Even in de open lucht met deze of gene in gesprek. Het weer was er prachtig voor en zelfs wilde orchideeën lieten zich aan ons zien!



Toen moest die hele warme zomer nog komen. Het was voor mijn gevoel een lange hete zomer. Te warm om eigenlijk nog wat te ondernemen. Maar ik hoop toch dat iedereen de kans heeft gekregen om er even er op uit te trekken en te genieten van alles wat ons land (en misschien voor de durfals ook wat verder weg) te bieden heeft. De meteorologische herfst is meteen herfstig begonnen en zo langzamerhand gaat iedereen zich weer voegen in het ritme van werk en school.

Voor mij begint deze herfst ook weer met het voorgaan in vieringen. Op zondag 6 september sta ik weer ingeroosterd en het is een uitdaging om een mooie viering vorm te geven binnen alle maatregelen die nog gelden. Het vraagt van alle vrijwilligers en gemeenteleden veel verantwoordelijkheid om alle regels vorm te geven en na te leven. Het oecumenisch leesrooster voor die dag

heeft als thema gekregen Verantwoordelijkheid is Liefde. Waar in de lezing van Mattheüs heel toepasselijk 'op deze tijd' wordt ingegaan. Het is onze verantwoordelijkheid om anderen erop te wijzen de goede weg te gaan. Dat is niet ingegeven uit zelfzucht maar uit Liefde. Het grootste gebod wat ons leven richting geeft.

Ik hoop u zoveel mogelijk te mogen begroeten op gepaste afstand. Voor degene die het veiliger vindt om niet naar de vieringen te komen stuur ik een welgemeende groet vanaf deze plek. Ik denk vaak aan de geloofsgemeenschap Helmerhoek.

Uit het oog, maar niet uit het hart...

Hartelijke groeten,
Gerrie Slütter-Peterkamp

Viering OGH in Coronatijd

De basis van 1,5 meter afstand houden is het uitgangspunt van onderstaande aanpassingen.

Vorbereitung van de viering:

De voorbereiding kan op dezelfde wijze plaatsvinden als gebruikelijk.

De zondagse viering:

- Zolang er geen direct contact mag zijn is er alleen een woorddienst. Er wordt geen kring gevormd.
- De kosters maken de zaal gereed voor de viering. De sleutels kunnen als voorheen bij de receptie worden gehaald, die is beveiligd met een scherm.
- Bij de ingang van de zaal staat desinfecterende handgel waar de binnen komende kerkgangers gebruik van kunnen maken.
- In de viering zijn drie personen die de mensen toespreken, hiervoor geldt het volgende:
 - Raadslid: die staat achter/naast de paaskaars met een eigen microfoon.
 - Lector: die staat achter de spreekstoel met een eigen microfoon.
 - Voorganger: staat achter de tafel met een eigen microfoon.
- De kosters leggen de liturgie klaar op de stoelen en zorgen ervoor dat er minimaal 1,5 meter afstand is tussen de liturgieën (in ieder geval steeds een rij overslaan en niet achter elkaar zitten)
- Voorganger/ lector neemt zelf (indien nodig) water mee om te drinken tijdens de viering.
- Zolang er geen direct contact mag zijn is er geen koffiedrinken voor de viering (reden is dat niet voorkomen kan worden dat we elkaar aanraken en dat we in korte tijd dezelfde materialen aanraken).
- De bezoekers noteren hun naam en adres bij de ingang op een formulier en nemen plaats in de zaal, huisgenoten mogen samen zitten alle anderen minimaal 1,5 meter uit elkaar.
- Raadslid geeft de voorganger geen hand, wel gaan ze beide staan en met en lichte buiging naar elkaar geven ze de verantwoording aan elkaar over.
- Er is geen samenzang.
- Collecte: op een tafel, bij de uitgang staan twee mandjes (worden gemerkt) voor de collectes van die zondag. Het raadslid doet de collectes in twee afzonderlijk zakjes, gaat na een aantal dagen de collectes tellen en levert het in bij de penningmeester.
- Na de viering is er geen koffiedrinken, iedereen gaat weer naar huis.
- Als we elkaar willen spreken zorg dan voor voldoende afstand.
- De bloemen gaan bij voorkeur naar een aanwezige gemeente lid, die de bloemen zelf mee kan nemen.

Tips voorgangers:

- 1 à 2 mensen doen in voorzang de liederen dit kan in afwisseling met de gemeente die de coupletten hardop leest.
- Liturgie: alle liederen in de liturgie plaatsen zodat alleen de liturgie nodig is en geen andere liedboeken.
- Maak gebruik van de organist/pianisten, tijdens het oplezen van de liederen kan de organist/pianist zachtjes meespelen.

Versie 18 augustus 2020

Vrede verbindt verschil: oecumenische viering 20 september

VREDE VERBINDT VERSCHIL. Dit is dit jaar is het thema van de vredesweek. Graag willen wij u uitnodigen voor deze oecumenische kerkdienst aan het begin van de vredesweek. En dat is op 20 september om 10:00 uur in de Jacobuskerk.

Ook, of juist dit jaar, organiseren we in de vredesweek een oecumenische viering Juist omdat het dit jaar allemaal anders is dan anders, hebben wij elkaar nog meer nodig. En is het nog belangrijker om de nadruk te leggen op het zoeken naar wat ons verbindt.

In deze uitzonderlijke tijd willen wij graag samen met u de vrede vieren. In een periode die juist alle verschillen bijna pijnlijk blootlegt, willen we met elkaar de vrede vieren en ons met elkaar verbinden.

Helaas kunnen wij niet garanderen of wij de vorm van de viering op het laatst nog moeten bijstellen. Hierin zijn wij afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM.

We willen u vragen om voor deze dienst te reserveren. Dit kunt u doen door de week voor de viering een mail te sturen naar: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl

De collecte in de dienst is bestemd voor Libanon. Libanon is een land dat al jarenlang de gevolgen ondervindt van de onrust in de regio, zo vangt het ook zo'n 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen op. Nu wordt de bevolking van Beiroet nog eens getroffen door de enorme explosie in de haven. Naast al deze onrust wordt de bevolking, zoals we in beelden hebben kunnen zien, nu aan haar lot over gelaten terwijl er zoveel mensen dakloos zijn geworden. De klap van de explosie werd zelfs nog in Cyprus waargenomen... Voor alle mensen die getroffen zijn door deze ramp zamelen we nu geld in. Dit geld gaat rechtstreeks naar de hulptroepen in Beiroet die daar ter plekke goed kunnen bekijken waar de hulp het meest nodig is. We bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Als u een idee heeft voor voorbeden in deze vredesviering, dan kunt u deze opsturen naar: Peter.Schraa@legerdesgeils.nl

Wij verheugen ons erop u te kunnen begroeten in deze bijzondere vredesviering in deze bijzondere tijd. Wij hopen op een mooie dienst waarin we ons met elkaar kunnen verbinden door alle veranderingen heen.

Kerkgeschiedenis

In Kerk & Stad publiceert Jan Schaake een reeks artikelen over de kerkgeschiedenis van Enschede. In het augustusnummer (jaargang 11, extra nummer 8, augustus 2020) staat een artikel met als titel 'Zuidwijken: gescheiden en oecumenisch (II)'. Dit artikel gaat over de OGH waarin het ontstaan van de OGH tot en met de huidige situatie beschreven wordt.

U kunt het artikel nalezen op de website van de Protestantse Gemeente Enschede (<https://www.pgenschede.nl/>).

In datzelfde nummer van Kerk & Stad staat ook een artikel over de Geestelijke verzorging in Mediant, Geestelijke Gezondheidszorg Twente. Dit hoofdartikel van Kerk & Stad is geschreven door Anneke Kemper en Bob Wijnbergen.

Rooster vieringen september 2020

Zondag Voorganger: Mevr. G. Slütter-Peterkamp
06 september Organist/pianist: Martin Koning
10.00 uur Doel 1e collecte: Oecumenisch Citypastoraat

Zondag Voorganger: Pastor A. Kemper
13 september Organist/pianist: Gerard van Kempen
10.00 uur Doel 1e collecte: De Wonne

Zondag Voorganger: Geen viering in de OGH
20 september Organist/pianist: Stedelijke viering in
10.00 uur Doel 1e collecte: Jacobuskerk

Zondag Voorganger: Mevr. G. Slütter-Peterkamp
27 september Organist/pianist: Gerrit Dogger
10.00 uur Doel 1e collecte: Diaconie en Caritas

De vieringen worden gehouden in het Helmertheater van Mediant, locatie Helmerzijde, Broekheurnering 1050, Enschede (tenzij anders vermeld).

Autodienst

Als er mensen zijn die vervoer nodig hebben om naar de zondagse viering te gaan, kunnen zij contact opnemen met Klaas Hessels, telefoon 4282654.

Kinderoppas

Ouders die gebruik willen maken van de kinderopas, graag voor zaterdag 16.00 uur bellen naar Herma ter Stege, telefoon 4775956.

Volgende Nieuwsbrief

De volgende Nieuwsbrief verschijnt begin oktober 2020. Artikelen **uiterlijk donderdag 1 oktober 2020** sturen naar nieuwsbrief@ogh-enschede.nl.

Actuele informatie, nieuwe berichten en (wijzigingen in) het rooster van de vieringen vindt u altijd op de [website van de OGH](#).
