

Wordt het onderstaande e-mailbericht niet correct weergegeven?
Klik hier voor de onlineversie.



OGH Nieuwsbrief #124 - 3 juli 2020

Deze Nieuwsbrief ...

Mijmeringen in de zomer

Vieringen in Mediant

Viering OGH in Coronatijd, concept versie, datum: 28-5-2020

Het "Verhaal van je leven", opgeschreven in een boek

Rooster vieringen augustus 2020

Volgende Nieuwsbrief

Mijmeringen in de zomer

Nu onze samenleving langzamerhand uit de lockdown van de coronacrisis komt en het volop zomerweer is, merk je aan de mensen dat ze zich lang hebben moeten inhouden. Ze willen er op uit, terug naar het 'normaal' en wensen zich niet langer aan alle maatregelen te houden. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. En met de vakantie voor de deur gaan de terrassen en de restaurants weer open. Ook de landsgrenzen en wordt er weer gevlogen op allerlei exotische oorden.



Als een rode draad liep door de afgelopen periode de verwevenheid van gezondheid en economie. Lag in het begin de nadruk op de gezondheid van mensen, gaandeweg kwam en kreeg de economie meer ruimte. Voor veel bedrijven en ZZP-ers is het een ramp gebleken. En de gevolgen van de lockdown zullen nog wel even na-ebben.

Aan het begin van de crisis waren we aan de andere kant van de wereld, bij onze dochter in Australië. Daar golden vanaf begin maart meteen ook strenge maatregelen. Het land ging in lockdown en wij erbij. We hebben een intensieve periode samen gehad. Ineens zaten we boven op elkaars lip en wisten we niet zeker wanneer we weer terug konden komen naar Nederland.

Maar die lockdown bracht ook mooie dingen. Ik kijk met blijdschap en dankbaarheid terug op die tijd samen. De blokjes om die we maakten, de spelletjes die we speelden, het sporten, het eten, naar een serie op Netflix kijken. Allemaal niet spectaculair, maar de lockdown bracht ook rust en tijd, die veel mensen ook zullen missen als we teruggaan naar het oude 'normaal'. Want was het nou allemaal zo geweldig in dat oude 'normaal'? Waren er in het 'oude' normaal ook niet veel dingen abnormaal (geworden).

Normaal is, lijkt mij, dat we graag bij elkaar zijn en dat afstand houden van elkaar abnormaal voelt. Begrijp me goed, het is prima dat we maatregelen nemen om verspreiding van virussen in te dammen. Maar mensen gedijen nu eenmaal bij menselijk contact. Zo zijn wij geschapen, het zit in onze natuur. En dat heeft een bepaald risico in zich. Want zo blijkt maar weer, wij zijn onderdeel van DE natuur, met alles wat daarin is, ook de virussen en bacteriën.

Het scheppingsverhaal laat dat duidelijk zien. God schiep uit de aarde de mens om voor die aarde te zorgen. Wij zijn zelf ook schepping zoals alle dingen die we om ons heen zien. Wij leven te midden van die dingen en zijn er mee verbonden. Al onze acties hebben ook consequenties voor onze omgeving en ons milieu, zowel positief als negatief. Persoonlijk denk ik dat we al heel lang en te veel een aanslag hebben gepleegd op die aarde, waardoor het evenwicht zoek is geraakt.

Deze zomer zal anders zijn dan alle vorige zomers. Onbezorgd op pad gaan, zoals we dat gewend waren is nu nog niet mogelijk. Veel mensen blijven in eigen land of thuis. En is dat erg? Misschien kom je wel veel meer tot rust dan jakkeren naar je vakantiebestemming. Misschien zie je ineens hoe veel moois er in je eigen omgeving is en waardeer je dat veel meer. Misschien beseft je wel dat het helemaal niet goed is dat wij zoveel reizen en vliegen. Dat het voor DE natuur en onze natuur veel beter is om de rust te zoeken op de plek waar je bent, waar je woont en leeft. Rust vinden in je hart, in je gemoed.

Ik wens u/jullie een mooie zomer toe.

Ds. Bob Wijnbergen

Vieringen in Mediant

Alhoewel het mogelijk was vanaf 1 juni weer vieringen te houden heeft de Raad van de OGH besloten dat we niet op 7 juni maar op **16 augustus** weer starten met vieringen (uitgaande dat de situatie niet verslechterd).

Viering OGH in Coronatijd, concept versie, datum: 28-5-2020

De basis van 1,5 meter afstand houden is het uitgangspunt van onderstaande aanpassingen.

Vorbereiding van de viering:

De voorbereiding kan op dezelfde wijze plaatsvinden als gebruikelijk.

De zondagse viering:

- Zolang er geen direct contact mag zijn is er alleen een woorddienst.
- Tot 1 juli mogen er maximaal 30 mensen samen komen in een ruimte. Om hieraan te voldoen moet men zich van te voren aanmelden (via email of telefoon) om de viering bij te wonen. Voor de cliënten van Mediant worden 5 plaatsen gereserveerd.
- De kosters maken de zaal gereed voor de viering. De sleutels kunnen als voorheen bij de receptie worden gehaald, die is beveiligd met een scherm.
- Bij de ingang van de zaal staat desinfecterende handgel waar de binnen komende kerkgangers gebruik van kunnen maken.
- In de viering zijn drie personen die de mensen toespreken, hiervoor geldt het volgende:
 - Raadslid: die staat naast de spreekstoel met een eigen microfoon.
 - Lector: die staat achter de spreekstoel met een eigen microfoon.
 - Voorganger: staat achter de tafel met een eigen microfoon.
- De kosters leggen de liturgie klaar op de stoelen en zorgen ervoor dat er minimaal 1,5 meter afstand is tussen de liturgieën (in ieder geval steeds een rij overslaan en niet achter elkaar zitten)
- Voorganger/ lector neemt zelf (indien nodig) water mee om te drinken tijdens de viering.
- Zolang er geen direct contact mag zijn is er geen koffiedrinken voor de viering (reden is dat niet voorkomen kan worden dat we elkaar aanraken en dat we in korte tijd dezelfde materialen aanraken).
- De bezoekers gaan bij aankomst naar een plaats in de zaal, huisgenoten mogen samen zitten alle anderen minimaal 1,5 meter uit elkaar.
- Raadslid geeft de voorganger geen hand, wel gaan ze beide staan en met en lichte buiging naar elkaar geven ze de verantwoording aan elkaar over.

- Er is geen samenzang.
- Collecte: op een tafel, bij de uitgang staan twee mandjes (worden gemerkt) voor de collectes van die zondag. Het raadslid doet de collectes in twee afzonderlijk zakjes, gaat na een aantal dagen de collectes tellen en levert het in bij de penningmeester.
- Na de viering is er geen koffiedrinken, iedereen gaat weer naar huis.
- Als we elkaar willen spreken zorg dan voor voldoende afstand.

Het "Verhaal van je leven", opgeschreven in een boek

Het "Huis van Verhalen" in Roombeek Enschede is voortgekomen uit "het Pastoraat na Ramp".
Het Huis van Verhalen heeft haar onderkomen in "Prismare", Roomweg 167d, 7523 BM Enschede.

20 jaar na de ramp draait het in het "Huis van Verhalen" niet meer uitsluitend om de vuurwerkramp.
Er zijn allerlei initiatieven ontplooit, niet alleen voor wijkbewoners, maar voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor.
Het biedt een "open huis".

Binnen het "Huis van Verhalen" worden nu ongeveer 3 jaar levensboeken geschreven. Een levensboek is het tastbare resultaat van gesprekken over uw leven.

Het optekenen van een levensverhaal is niet aan leeftijd gebonden.
Iedereen, die zijn of haar levensverhaal graag geschreven wil hebben kan zich aanmelden.

U maakt eerst kennis met de schrijver of schrijfster, zodat u samen het besluit kunt nemen om wel of niet het doel te bereiken.
U voert de gesprekken bij u thuis of op een plek, die u zelf kiest, met een schrijver die op vrijwillige basis uw levensverhaal schrijft.
De schrijver zal nadat u uw goedkeuring hebt gegeven over de inhoud, het verhaal bundelen en er een boekje van laten maken. De uitvoering van het boekje wordt in samenspraak met u besproken.
De eerste 2 exemplaren hoeft u niet te betalen.

Privacy wordt vanzelfsprekend geboden, de verhalen blijven tussen u en de schrijver.

Het boek wordt een persoonlijk document dat u kunt delen met uw kinderen, uw kleinkinderen, vrienden, met iedereen waarvan u denkt dat men het graag wil lezen. Delen met iedereen waarvan u vindt dat men het mag lezen. Het blijft dus uw eigen boek, het wordt niet professioneel uitgegeven.

Het maken van een levensboek kan soms enkele maanden in beslag nemen. Het aantal afspraken met de schrijver kan van tevoren worden gemaakt.

Ervaring leert ons dat er 6 á 7 afspraken nodig zullen zijn.

Als het boek klaar is bieden we de mogelijkheid om het aan te bieden in het "Huis van Verhalen" onder het genot van een hapje en een drankje.

Wilt u zich aanmelden of liever eerst informatie inwinnen, dan kan dat via email:

info@huisvanverhalenenschede.nl. Het kan ook telefonisch: 053 - 431 62 88.

Er wordt dan contact met u opgenomen door de "Coördinator Levensboeken van Het Huis van Verhalen", Ans Kwant.

Ans Kwant

Rooster vieringen augustus 2020

Zondag Voorganger:
02 augustus Organist/pianist: Geen viering
10.00 uur Doel 1e collecte:

Zondag Voorganger:
09 augustus Organist/pianist: Geen viering
10.00 uur Doel 1e collecte:

Zondag Voorganger: Ds. B. Wijnbergen

16 augustus Organist/pianist: Gerard van Kempen
10.00 uur Doel 1e collecte: Diaconie en Caritas

Zondag Voorganger: Pastor F. Beuger
23 augustus Organist/pianist: Gerrit Dogger
10.00 uur Doel 1e collecte: De Wonne

Zondag Voorganger: Pastor F. Peters
30 augustus Organist/pianist: Gerard van Kempen
10.00 uur Doel 1e collecte: Huis van Verhalen

De vieringen worden gehouden in het Helmertheater van Mediant, locatie Helmerzijde, Broekheurnering 1050, Enschede (tenzij anders vermeld).

Autodienst

Als er mensen zijn die vervoer nodig hebben om naar de zondagse viering te gaan, kunnen zij contact opnemen met Klaas Hessels, telefoon 4282654.

Kinderoppas

Ouders die gebruik willen maken van de kinderopas, graag voor zaterdag 16.00 uur bellen naar Herma ter Stege, telefoon 4775956.

Volgende Nieuwsbrief

De volgende Nieuwsbrief verschijnt eind augustus 2020. Artikelen **uiterlijk donderdag 27 augustus 2020** sturen naar nieuwsbrief@ogh-enschede.nl.

Mogelijk komt er nog een extra Nieuwsbrief over de start van de vieringen op 16 augustus.

Actuele informatie, nieuwe berichten en (wijzigingen in) het rooster van de vieringen vindt u altijd op de [website van de OGH](#).
