

Wordt het onderstaande e-mailbericht niet correct weergegeven?
Klik hier voor de onlineversie.



OGH Nieuwsbrief #121 - 3 april 2020

Deze Nieuwsbrief ...

Een onzichtbaar gevaar

Maatregelen n.a.v. Corona-virus verlengd

Volgende Nieuwsbrief

Een onzichtbaar gevaar

Het voelt nog als een onzichtbaar gevaar dat ons bedreigt. Iets dat je niet ziet aankomen. Maar langzamerhand zijn er wel steeds meer mensen ziek, die ik ken.

We gedragen ons heel netjes. Dat betekent: we gaan elkaar uit de weg. En eigenlijk is dat het raarste wat je je kunt voorstellen als mens. We gaan elkaar uit de weg, in plaats van steun kunnen zoeken bij elkaar. Het maakt dat mensen onzichtbaar worden voor elkaar.

Juist nu in de Paasperiode willen we samen zijn, om stil te staan in de Stille week en te vieren op Paaszondag. Dat maakt het extra moeilijk om dat los van elkaar te doen. In gedachten kunnen we bij elkaar zijn maar in praktijk voelt dat toch anders. Een kaars opsteken met elkaar in gedachten kan ons steunen.

Gelukkig heb ik nog werk, goed dagvulling. Net als mijn kinderen, die ook aan het werk gezet worden. Voor veel mensen geldt dat het werk en die dagelijkse structuur ook in gevaar komt. Ik wens iedereen heel veel sterkte met het omgaan met deze extra onzekerheid. Gezondheid gaat voor alles, maar werken en bestaanszekerheid komt daar snel achter aan. In Nederland hebben we gelukkig een vangnet. Maar niemand wil dat het nodig is, om daar gebruik van te maken.

Werken zonder persoonlijk contact is voor mij als eten zonder zout. Alles zit erin, het eten is net zo goed als anders, maar het smaakt flauw. Het laat mij in ieder geval voelen dat we als mensen dat persoonlijke contact echt nodig hebben voor een fijn leven. Alles is, zonder dat reguliere contact, vlakker. Online vergaderen, beeldbellen, het zijn mooie oplossingen, maar altijd next best. Maar toch, als ik iemand kan helpen om dat online contact te verbeteren de komende tijd, laat het weten. Het is beter dan niks en ik help graag meedenken over een oplossing.

We gaan de Paastijd in. Met zoveel stilte om ons heen zullen we de Stille week misschien nog intenser beleven. We kunnen echt even stil staan.

Laten we Pasen vieren, als is het ieder alleen! De natuur viert met ons mee.

Ik wens ons allen, ondanks alles een hele goed Paastijd!

Gerdien Looman

Maatregelen n.a.v. Corona-virus verlengd

Zoals je waarschijnlijk dinsdagavond 31 maart hebt gehoord wordt de huidige situatie n.a.v. het Corona-virus verlengd tot 28 april. Dit betekent dat er tot 28 april geen OGH vieringen zijn in de theaterzaal van Mediant. Als raad vinden we dit zeer spijtig te meer

omdat ook de paasvieringen in deze periode vallen.

Als gebaar van meelevens stellen we voor om iedere zondag en de paascyclus op het tijdstip van de viering als gemeente stil te staan, een kaarsje aan te steken en de tekst van de zondag te lezen.

Datum	Dag	Tijdstip	Bijbeltekst
5 april	Zondag	10.00	Mattheüs 26, 1-27, 66
9 april	Witte donderdag	19.30	Mattheüs 26, 30-46a
10 april	Goede vrijdag	19.30	Johannes 18, 1-19, 42
11 april	Paasnacht	22.00	Mattheüs 28, 1-10
12 april	Zondag	10.00	Johannes 20, 1-18
19 april	Zondag	10.00	Johannes 20, 19-23
26 april	Zondag	10.00	Johannes 21, 1-14

Het is een rare tijd die we nog niet eerder hebben meegemaakt. Ik wens iedereen goede gezondheid toe niet alleen voor jou maar voor al je naasten.

Bij de Protestantse Gemeente Enschede (Ontmoetingskerk) zijn alle vieringen online te volgen, je vindt de vieringen deze website (<https://www.pgenschede.nl/overzichtkerkdiensten>).

Gebed

Er ligt een sluier over ons leven (Jan en Els van der Wolf)

Trouwe God

U bent ons licht, ons heil.

Bij U is ons leven veilig.

Bij U zoeken wij houvast nu het stil wordt om ons heen.

We zijn uit ons doen.

Er ligt een sluier over ons leven.

Wij brengen voor U

ons onbestemde gevoel over wat er boven ons hoofd hangt

Wij brengen voor U

wie kwetsbaar is, wie bang is om ziek te worden, om iemand te verliezen.....

Wij brengen voor U

wie ziek zijn, vechten voor hun leven.....

Wij brengen voor U

wie in de zorg werken en alles geven wat zij hebben om mensen te helpen.....

Wij brengen voor U

wie getroffen zijn door de maatregelen tegen de ziekte, onzeker over hun baan of hun bedrijf.....

Wij brengen voor U

de vluchtelingen op de Griekse eilanden, op Lesbos, 20.000 mensen bij elkaar, terwijl het virus ook daar is vastgesteld.....

Wij brengen heel deze wereld voor U

ook situaties die niets met corona te maken hebben maar wel zorg wekken.....

Wij brengen onszelf voor U.

Geef ons wijsheid, fijngevoeligheid, geduld.

Help ons er voor elkaar te zijn waar mogelijk.

Een hartelijke groet,

Namens de Raad OGH

Bé Meerman

Volgende Nieuwsbrief

De volgende Nieuwsbrief verschijnt begin mei 2020. Artikelen **uiterlijk donderdag 30 april 2020** sturen naar [nieuw**s**brief@ogh-enschede.nl](mailto:nieuwsbrief@ogh-enschede.nl).

Actuele informatie, nieuwe berichten en (wijzigingen in) het rooster van de vieringen vindt u altijd op de [website van de OGH](#).
