

Wordt het onderstaande e-mailbericht niet correct weergegeven?
Klik hier voor de onlineversie.



OGH Nieuwsbrief #120 - 25 februari 2020

Deze Nieuwsbrief ...

[Veertigdagentijd 2020](#)

[Viering zondag 15 maart 2020](#)

[Rooster vieringen maart 2020](#)

[Agenda maart 2020](#)

[Volgende Nieuwsbrief](#)

Veertigdagentijd 2020

Deze woensdag (26 februari) is het einde van het carnaval en het begin van de veertigdagentijd. Vanaf Aswoensdag duurt het precies 40 dagen tot aan Pasen, als je de zondagen niet meetelt.

De wortels van de Veertigdagentijd of vastentijd liggen in het Vroege Christendom, toen de kerk nog jong en klein was. Wie zich aangetrokken voelde tot het nieuwe geloof kon een 'cursus', catechese volgen. Veertig dagen lang duurde dit leertraject, waarin de deelnemers zich bezonnen en toeleefden naar hun doop in de Paasnacht.



Het is maandag 24 februari 2020 (de week waarin de veertigdagentijd gaat beginnen) en het was een bijzondere dag. Een man (cliënt bij Mediant) benaderde mij enkele weken geleden met het verzoek om zijn doop te herbevestigen. Hij verlangde daarnaar in hoop dat hij mede daardoor zijn klachten een beetje de baas kon blijven. Hij had al eerder bij een kerk aangeklopt, maar dan zou hij 6 maanden moeten wachten.

Hij wilde dit heel graag en we hebben er een aantal keer over gesproken. Daarop hebben we contact gezocht met een kerk in Hengelo. We kwamen terecht in mijn eigen oude parochiekerk, waar ik vroeger met mijn familie kerkte. We kregen toestemming van het pastorale team, nadat ik had uitgelegd wat de bedoeling en wat mijn functie was. De koster, die ik nog van vroeger kende, herkende mij ook en had voor ons de doopvont klaargezet.

Daar stonden we, midden in die grote kerk bij de doopvont met z'n tweeën. De man had de Paaskaars aangestoken. Ik legde uit waarom we eigenlijk dopen met Pasen en wat het betekent. Dat we met Jezus als nieuwe mens mogen opstaan. Bij de brandende Paaskaars hebben we zijn doopbeloften herbevestigd, zijn hoofd besprenkeld met het doopwater en de zegen uitgesproken.

Een van de mensen die in de kerk bezig waren kwam op ons toe. Hij had een boormachine in de hand. Hij liep naar de man toe en zei met tranen in zijn ogen: 'Welkom in de club' en feliciteerde hem. Hij verontschuldigde zich nog en zei dat hij even op afstand was gebleven toen hij zag, wat wij daar deden.

Het was een bijzondere ervaring voor de man en voor mijzelf. De grote kerk, de sfeer die er hing, het ritueel daar aan de doopvont maakte grote indruk op de man en hij voelde zich rustig en dankbaar. Het waren geen 40 dagen voorbereiding, maar de man had al een traject achter zich van meer dan 40 dagen. Het was niet de Paasnacht, toch was het daar even Pasen.

Ik wens u een goede veertigdagentijd toe op weg naar Pasen.

Ds. Bob Wijnbergen.

Viering zondag 15 maart 2020

We lezen vandaag uit Mattheüs 5, 1-12: de Bergrede.

Als Jezus het heeft over het koninkrijk van de hemel, als Jezus het heeft over getrouwd worden, over God zien, over kind van God mogen zijn, dan bedoelt Jezus: hier en nu: in dit leven! Sterker nog, dan bedoelt Jezus: als jij nederig van hart bent, of verdrietig, of zachtmoedig, of verlangt naar gerechtigheid en vrede: dan zie jij al iets van het Koninkrijk van de hemel. Dan ben je al in het koninkrijk van de hemel. Dat Koninkrijk dat is niet iets van ooit, van later, dat koninkrijk is concreet in het hier en nu daar waar mensen zo zijn: strijdend voor gerechtigheid, kinderen van vrede, zuiver van hart.



Jezus zet, aan het begin van zijn optreden de wereld op zijn kop.

Daarmee kleurt hij zijn hele optreden. Jezus wil ons vandaag leren om

met andere ogen de wereld in te kijken. Met ogen van verwondering. Dat we open staan voor het geheim van het leven. Dat we ontdekken dat er naast het schreeuwende nieuws in de kranten en de roepende mensen die het beter weten, die hun geluk proberen te bevechten en af te dwingen, ook ander geluk te vinden is. Echt geluk. Het koninkrijk van de hemel ligt op straat, we moeten het alleen gaan ontdekken. Want echt geluk, dat vind je als je je oordeel opschort en je grote mond durft te houden, als je iemand kunt troosten, of getrouwd wordt, als je vecht voor gerechtigheid of vrede. Het lijkt te gek voor woorden, maar dat is het koninkrijk waar Jezus het over heeft. Verwonder je over al het moois dat dit leven te bieden heeft. De kwetsbaarheid, de schoonheid, de ontroering.

Voorganger is pastor Frank Beuger.

Muzikale medewerking wordt verleend door zanggroep Gaudete.

Rooster vieringen maart 2020

Zondag Voorganger: Mevr. G. Slütter-Peterkamp 1e zondag 40-dagentijd
01 maarti Organist/pianist: Gerard van Kempen
10.00 uur Doel 1e collecte: Huis van Verhalen

Zondag Voorganger: Pastor A. Kemper 2e zondag 40-dagentijd
08 maarti Organist/pianist: Jesse Meerman
10.00 uur Doel 1e collecte: Vastenactie

Zondag Voorganger: Pastor F. Beuger 3e zondag 40-dagentijd
15 maart Organist/pianist: -
10.00 uur Doel 1e collecte: De Wonne

Zondag Voorganger: Gemeenteledendienst 4e zondag 40 dagentijd
22 maart Organist/pianist: Martin Koning
10.00 uur Doel 1e collecte: Voedselbank

Zondag Voorganger: Ds. J. Zuurmond 5e zondag 40-dagentijd
29 maart Organist/pianist: Gerrit Dogger
10.00 uur Doel 1e collecte: Fonds bijzondere noden

De vieringen worden gehouden in het Helmertheater van Mediant, locatie Helmerzijde, Broekheurnering 1050, Enschede (tenzij anders vermeld).

Na afloop van de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie of thee te drinken.

Autodienst

Als er mensen zijn die vervoer nodig hebben om naar de zondagse viering te gaan, kunnen zij contact opnemen met Klaas Hessels, telefoon 4282654.

Kinderoppas

Ouders die gebruik willen maken van de kinderoppas, graag voor zaterdag 16.00 uur bellen naar Herma ter Stege, telefoon 4775956.

Agenda maart 2020

Op de website vindt u de agenda voor deze maand. Klik op onderstaande link om de agenda te bekijken.

OGH Agenda https://www.ogh-enschede.nl/cms/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=9&Itemid=31

Hebt u een activiteit die op de agenda geplaatst moet worden? Stuur een e-mail naar agenda@ogh-enschede.nl met daarin de naam van de activiteit, de datum, tijd, plaats en evt. de kosten. Een korte beschrijving van de activiteit is ook welkom.

Volgende Nieuwsbrief

De volgende Nieuwsbrief verschijnt begin april 2020. Artikelen **uiterlijk donderdag 2 april 2020** sturen naar nieuwsbrief@ogh-enschede.nl.

Actuele informatie, nieuwe berichten en (wijzigingen in) het rooster van de vieringen vindt u altijd op de [website van de OGH](#).
