

Wordt het onderstaande e-mailbericht niet correct weergegeven?
Klik hier voor de onlineversie.



OGH Nieuwsbrief #119 - 31 januari 2020

Deze Nieuwsbrief ...

[Scheppinkje](#)

[Viering zondag 2 februari](#)

[Actie Kerkbalans 2020](#)

[Rooster vieringen februari 2020](#)

[Agenda februari 2020](#)

[Volgende Nieuwsbrief](#)

Scheppinkje

Toen ik een jaar of 18 was kreeg ik dit gedichtje onder ogen en was ervan onder de indruk. Afgelopen Kerst, onder de Kerstboom, kreeg ik van mijn dochter Christine bovenstaande bundel. Al lezend kwam ik wederom 'Scheppinkje' tegen. Ik hoop dat de lezers van de Nieuwsbrief dit gedichtje net zo kunnen waarderen als ik.

SCHEPPINKJE

Kon ik Jou, Heer, tezamensponzen
tot een gebaartje op mijn hand
en gaf Jou alle kralen, donzen,
poesjesmiepsen en hommelgonzen
en Jij weefde het verband...

ik zou mijn vingers rond Je sluiten
en Jouw gekriebel zó beminnen
terwijl Je scheppend was daarbinnen
dat ik mijn vuist héél zacht van buiten
zou kussen;

en als ik op een teken
Jouw werk voorzichtig zou ontbloten
nimmermeer zijn uitgekeken
op mijn lege handpalm, grote
God
en nooit meer spreken.

Een gedicht van Leo Vroman, uit de bundel 'En toch is alles wat we doen natuur' (Amsterdam-Antwerpen, Querido Uitgeverij BV 2018).

Anneke Kemper

Viering zondag 2 februari

Op zondag 2 februari lezen we uit Johannes 4, 5-42: de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw.

Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Het is twaalf uur, het heetst van de dag. Jezus zinkt vermoeid neer bij een put. Zijn leerlingen zijn boodschappen gaan doen en hij heeft dorst. Hier begint ons verhaal. Maar voor het verhaal begint, is er al een heleboel gebeurd. Dingen die ons verhaal nog meer context, nog meer lading geven. Want hoe komt Jezus daar eigenlijk terecht, bij die put? We lezen het niet, maar het staat er wel: Jezus is op weg van Judea naar Galilea. Zijn succesverhaal werd namelijk bekend bij de farizeeën: "Men had hen verteld dat Jezus meer leerlingen maakte en meer mensen doopte dan Johannes". Johannes moest die acties met de dood bekopen, dus Jezus maakt zich wijselijk uit de voeten. Zijn reis voert door Samaria. Samaritanen zijn ook joden, maar vrijzinnig en niet zo recht in de leer. Wrok en wrevel heersen al eeuwen tussen beide volken, en dus kiezen joden die op reis zijn naar het noorden in de regel een andere route dan door Samaria. Jezus niet.

Jezus heeft een bijzondere ontmoeting met de Samaritaanse vrouw. Zij gelooft hem, omdat ze weet dat het waar is. Omdat ze voelt dat ze zojuist

zélf een bron van levend water is geworden. Ze laat haar kruik staan: haar dorst is gelest, water uit de put heeft ze niet meer nodig - en ze haast zich terug naar de stad om iedereen die het horen wil van haar ervaring te vertellen. Ze bekeert zich - letterlijk: ze vindt inspiratie en keert terug om die te delen. Veel mensen zijn onder de indruk van wat ze vertelt, zij willen Jezus ook ontmoeten. En zo leidt een vrouw haar volk - niet één man, maar vele mensen - terug naar de bron. Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Nou, Jezus dus. Het hoeft ons niet te verbazen.

Voorganger in de viering is pastor Frank Beuger.



Actie Kerkbalans 2020

Op het moment dat ik dit schrijf is de actie Kerkbalans nog niet afgelopen, maar toch wil ik graag een woord van dank richten aan alle lopers die trouw en volhardend, ook dit jaar weer, de enveloppen rondbrengen en ophalen. Vaak, in dit jaargetijde door weer en wind, kou trotserend dit werk voor de kerk verrichtend! Met waardering hiervoor zeg ik, namens de coördinatoren: **HARTELIJK DANK!**

Dank natuurlijk ook, en niet in de laatste plaats, voor de mensen die hun bijdragen hebben toegezegd. Fijn ook dat de meeste bezochte mensen de enveloppe bij het ophalen al klaar hebben liggen. Dat verlicht het werk van de medewerkers aan de Actie Kerkbalans!

We merken ook dat steeds meer mensen bereid zijn om hun bijdrage toe te zeggen via de mail die ze van het PGE-Kerkelijk Bureau ontvangen. Die toezegging verschilt op geen enkele wijze met de toezegging per kerkbalansenveloppe die door onze medewerkers wordt aangereikt, met dit verschil dat het werk van de lopers verlicht wordt daardoor: minder enveloppen om te bezorgen en op te halen!

Indien u dat ook zo wilt regelen, zorg dan dat het PGE-Kerkelijk Bureau op de hoogte is van uw mailadres. Een mailtje naar info@pgenschede.nl met vraag om uw vrijwillige bijdrage via de mail te willen toezeggen is voldoende.

Helaas is dat nog niet mogelijk voor onze RK-medekerkleden. Voor hen blijft voorlopig slechts de toezegging per kerkbalansenveloppe met inhoud van kracht.

Er is nog wel een andere mogelijkheid voor zowel PKN- als RK-kerkleden en dat is om een automatische incasso af te geven. Het is uiteraard aan u om te beslissen hoe u uw bijdrage aan de kerk wilt laten plaatsvinden.

Om de opbrengsten te weten moet u nog even geduld hebben, maar die zullen ongetwijfeld de komende weken in de plaatselijke kerkbulletins vermeld worden.

We hebben er vertrouwen in dat er, naar draagkracht, ruimhartig is gegeven.

Namens de coördinatoren in de Helmerhoek,

Wendy Bathoorn,
Albert Fransen,

Rooster vieringen februari 2020

Zondag Voorganger: Pastor F. Beuger
02 februari Organist/pianist: Martin Koning
10.00 uur Doel 1e collecte: Vluchtelingenwerk / Sheltersuit

Zondag Voorganger: Pastor A. Kemper
09 februari Organist/pianist: Martin Koning
10.00 uur Doel 1e collecte: Voedselbank

Zondag Voorganger: Ds. B. Wijnbergen
16 februari Organist/pianist: Gerard van Kempen
10.00 uur Doel 1e collecte: Stichting Leergeld

Zondag Voorganger: Ds. O. Reitsma
23 februari Organist/pianist: Gerard van Kempen
10.00 uur Doel 1e collecte: Diaconie en Caritas

De vieringen worden gehouden in het Helmertheater van Mediant, locatie Helmerzijde, Broekheurnering 1050, Enschede (tenzij anders vermeld).

Na afloop van de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie of thee te drinken.

Autodienst

Als er mensen zijn die vervoer nodig hebben om naar de zondagse viering te gaan, kunnen zij contact opnemen met Klaas Hessels, telefoon 4282654.

Kinderoppas

Ouders die gebruik willen maken van de kinderopas, graag voor zaterdag 16.00 uur bellen naar Herma ter Stege, telefoon 4775956.

Agenda februari 2020

Op de website vindt u de agenda voor deze maand. Klik op onderstaande link om de agenda te bekijken.

OGH Agenda https://www.ogh-enschede.nl/cms/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=9&Itemid=31

Hebt u een activiteit die op de agenda geplaatst moet worden? Stuur een e-mail naar agenda@ogh-enschede.nl met daarin de naam van de activiteit, de datum, tijd, plaats en evt. de kosten. Een korte beschrijving van de activiteit is ook welkom.

Volgende Nieuwsbrief

De volgende Nieuwsbrief verschijnt begin maart 2020. Artikelen **uiterlijk donderdag 27 februari 2020** sturen naar nieuwsbrief@ogh-enschede.nl.

Actuele informatie, nieuwe berichten en (wijzigingen in) het rooster van de vieringen vindt u altijd op de [website van de OGH](#).
