

Wordt het onderstaande e-mailbericht niet correct weergegeven?
Klik hier voor de onlineversie.



OGH Nieuwsbrief #110 - 5 april 2019

Deze Nieuwsbrief ...

[Pasen](#)

[In Memoriam Jan van der Hilst](#)

[Uitnodiging: Bespreking uitkomst bezinning ORH op zondag 7 april na viering](#)

[Thema-avond: The Passion 2019](#)

[Regenboogviering](#)

[Opstanding](#)

[Bezinningsdag](#)

[Rooster vieringen april 2019](#)

[Agenda april 2019](#)

[Volgende Nieuwsbrief](#)

Pasen

Afgelopen week mocht ik de opening doen van de OGH-raadsvergadering. Wat ik mijn mede raadsleden heb meegeven vertel ik hier.

De Paastijd is in aantocht, met het Opstandingsverhaal als kern. Als kern van ons geloof, hoe moeilijk en ingewikkeld ook om dat zo voetstoots aan te nemen. Toch blijft het voor mij ook het belangrijkste feest. Vroeger misschien ook wel omdat ik op Stille zaterdag ben geboren. Met Pasen was ik vaak jarig en mocht je je nieuwste 'paas' -beste kleren aan.

Maar, hoe om te gaan met dat Opstandingsverhaal. Hoe geef je daar vorm aan in deze tijd?

Pasen is niet alleen een feestdag. Wat als je aan Pasen denkt als een werkwoord? De opstanding wordt dan een spirituele handeling in je dagelijks leven.

Deze Paasdag roept ons op om te leven als mensen die geloven in de opstanding. Als hoopvolle mensen, die leven met passie. Die compassie hebben voor anderen. Die de dood uitdagen. Die anderen en zichzelf vergeven. In een mooie blog van Tjitske Volkerink geeft zij wel 30 voorbeelden ter inspiratie voor leven in de geest van de opstanding. Ik geef er hier 10 mee die we kunnen gebruiken in ons dagelijks leven.

1. Geef aandacht aan dat wat je doet en je zult een continue vernieuwing van leven om je heen opmerken.
2. Vertrouw het verleden aan de genade van God toe. Leg de toekomst in Gods hand. Leef in het hier en nu, de enige plek waar God nieuw leven geeft.
3. Open met compassie je hart, je geest en je ziel voor de pijn in de wereld. Daarmee help je mensen die lijden terug in het land van de levenden.
4. Als je regelmatig bid voor anderen als onderdeel van je spirituele leven, dan beoefen je de opstanding.

5. Enthousiasme is het kenmerk van een leven-gevende-mens. Als je kunt lachen en zingen en genieten van het leven dan praktiseer je de opstanding.
6. Geloof maakt het mogelijk om met vertrouwen te leven tussen de twijfel en de tegenstellingen. Vertrouwen in een God die er is, maakt allerlei stappen en nieuw leven mogelijk.
7. Beoefen dankbaarheid en je verslaat de doodse krachten van saaiheid, ontevreden, wanhoop en vanzelfsprekendheid.
8. Verwelkom gasten en vreemde ideeën open en genadig en je bent deelgenoot van een nieuwe gastvrije wereld.
9. Geef de vrijheid aan je voorstellingsvermogen en open de deuren van de creativiteit zodat de opstanding kan binnenkomen.
10. Kleine vriendelijke handelingen maken de wereld zachter. Dit bouwt de gunfactor op naar elkaar en bereidt de opstanding voor.

Zo kunnen we dagelijks in ons leven vormgeven aan de gedachte van Pasen krijgen.

Alvast een fijne Paastijd toegewenst!

Gerdien Looman

In Memoriam Jan van der Hilst

Op dinsdag 19 maart jl. is Jan van der Hilst overleden in de leeftijd van 82 jaar. Maandag 25 maart 2019 vond er een afscheidsviering plaats uit dankbaarheid voor zijn leven in het crematorium 'Enschede' door velen bijgewoond.

Een bijeenkomst met een lach en een traan, waarin kinderen en kleinkinderen herinneringen ophaalden aan hun vader en opa. Een geliefd man die een goed leven heeft gehad samen met Ineke van der Hilst - Stigter met wie hij drie kinderen ter wereld bracht; Petra (1965), Johan (1970) en Steven (1973).

Jan werd geboren in 1936 in Amsterdam als jongste in een gezin met 5 kinderen. Hij groeide op tijdens de oorlog, maakte bombardementen mee, de hongerwinter in de Wieringermeer. Hij heeft desondanks een goede jeugd gekend en stond optimistisch in het leven.

Na de HBS en het leger kon hij gaan studeren in Delft. Het werd werktuigbouwkunde. Hij noemde zichzelf geen ingenieur, maar een veredelde fietsenmaker. Jan had een groot zelfrelativeringsvermogen. Met humor heeft hij iets van zijn leven gemaakt, dat hij met overgave leefde. Dat vertrouwen heeft hij ook doorgegeven aan zijn kinderen. Jan was trots op zijn kinderen en kleinkinderen en als hij over jullie sprak, was het vol liefde. Hij was altijd betrokken, zorgzaam en geïnteresseerd, vooral in techniek. En die liefde was wederzijds, want er was ruimte om de dingen te verkennen, om alles te onderzoeken en het goede te behouden.

Als wetenschapper wilde hij 'de dingen' graag verklaren en doorgronden. Hij hield van het onderzoek, hield van taal, gesprekken en discussies die hij graag uitlokte. En juist dat werd zo lastig in de laatste fase van zijn ziekte en dat frustreerde. Maar dapper heeft hij zijn strijd gestreden tot het laatste toe.

We namen afscheid met de woorden uit Prediker; Alles heeft zijn tijd. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en om te rooien. Hoe dat alles in zijn werk gaat kan een mens niet doorgronden. Ook Jan als wetenschapper niet. Het enige wat een mens kan doen is vrolijk zijn en met overgave te genieten van het leven. Misschien omdat hij zich een of andere manier verbonden voelde met die God, die je altijd mag vertrouwen, die je nooit los zal laten en die altijd weer terughaalt, wat voorbij is.

Dat die gedachte de familie tot troost mag zijn. Dat hij veilig is en geborgen op die prettige plek, waar geen pijn en benauwdheid meer is, waar alle tranen worden gewist.

Ds. Bob Wijnbergen

Bespreking uitkomst bezinning ORH op zondag 7 april na viering

Begin februari 2019 heeft de Oecumenische Raad (ORH) een bezinningsbijeenkomst gehouden. Het document "Herbezinning op de toekomst van de Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek" van september 2016 was een basis voor deze bijeenkomst. Dit document hebben wij indertijd met u als geloofsgemeenschap besproken.

De uitkomsten van de bezinning in februari jl. willen wij graag met u bespreken;

Net als de voorgaande keren doen wij dat in aansluiting op een viering, in dit geval de viering van **zondag 7 april** a.s. Wij nodigen u daarvoor van harte uit.

Thema-avond: The Passion 2019



Op **18 april 2019, Witte Donderdag**, vindt de 9e editie plaats van The Passion, live vanuit Dordrecht. De stad waar 400 jaar geleden de eerste Nederlandse vertaling van de Bijbel uitgegeven werd.

The Passion is het Paasverhaal over het bijzondere leven van Jezus uitgedrukt in eigentijdse teksten en muziek. Een rauw, maar ook troostvol verhaal over zijn lijden, sterven en nieuw leven.

We willen The Passion gezamenlijk bekijken in het **Helmertheater** van Mediant. Na afloop ontmoeten we elkaar met een drankje en hapje. De uitzending **start om 20.30 uur**. Voorafgaand vindt de **Witte Donderdag viering** plaats.

Van harte welkom.

Dienst Geestelijke Verzorging Mediant
Anneke Kemper, Herma ter Stege en Bob Wijnbergen

Regenboogviering

'Born this way' is het thema van de oecumenische regenboogviering op **zondag 14 april**. Het thema zegt het al: het is een viering die verbindt en waarbij iedereen welkom is, ongeacht religieuze overtuiging, seksuele oriëntatie of gender. Voorgangers zijn Anja Tonelt en Carla Berbée. Tijdens de viering zingt het Regenboogkoor, dat net zo divers is als de christelijke en de lhbt-gemeenschap zelf.

Regina Hilhorst draagt een speciaal voor deze viering geschreven gedicht voor. De viering is op 14 april in de **Grote Kerk in Enschede om 15.30 uur**.

Opstanding

Op **zondag 21 april om 10.00 uur** vieren we samen Pasen.

Opstanding is niet achter een steen te krijgen. Opstanding is leven, licht en liefde. Opstanding is voorwaarts, de toekomst tegemoet. Aan die beweging doet de kerk, samen met allen die dat willen, mee. Zo leeft de geest van Jezus voort. Ons geloof dat Jezus is opgestaan is een getuigenis van mensen die het er op wagen op te komen voor het recht en de humaniteit, een getuigenis van mensen die de strijd tegen onrecht en onderdrukking aangaan en die weigeren te geloven dat die laatste het zullen winnen. Jezus is na zijn dood aanwezig in de gestalte van zijn geest die werkelijkheid wordt in hen die in Hem geloven. Opstanding uit de dood is zo het meest concrete dat je met je leven kunt doen: in alle verbanden waarin je leeft: je werkring, je gezin, je relatie, de school van je kinderen, de Nederlandse samenleving. Zo lichamelijk is opstanding uit de dood. Zó krachtig dat mensen ervaren: de steen die mijn toekomst afgesloten hield, is wonderwel weggerold.



Voorganger in deze viering met samenzang is pastor Frank Beuger.

U bent allen van harte welkom.

Bezinningsdag

Ook dit jaar organiseer ik weer een bezinningsdag voor leden van de OGH op onze boerderij in Rekken.

Noteert u alvast de datum en tijd: **zaterdag 1 juni van 10.00 - 15.30 uur**. Het maximum aantal deelnemers is 15 personen.

Het programma volgt t.z.t. Opgeven mag wel alvast, liefst via de mail blauwepauw@hotmail.com.

Gerrie Slütter-Peterkamp.

Rooster vieringen april 2019

Zondag Voorganger: Mevr. G. Slütter-Peterkamp 5e zondag 40-dagentijd
07 april Organist/pianist: Gerrit Dogger
10.00 uur Doel 1e collecte: Huis van verhalen

Zondag Voorganger: Ds. B. Wijnbergen Palmzondag
14 april Organist/pianist: Gerard van Kempen
10.00 uur Doel 1e collecte: Vluchtelingenwerk

Donderdag Voorganger: Pastor F. Peters Witte Donderdag
18 april Organist/pianist: Martin Koning
19.30 uur Doel 1e collecte: -

Vrijdag Voorganger: Mevr. G. Slütter-Peterkamp Goede Vrijdag
19 april Organist/pianist: Gerrit Dogger
19.30 uur Doel 1e collecte: -

Zaterdag Voorganger: Pastor A. Kemper Paaswake
20 april Organist/pianist: Gerrit Dogger
22.00 uur Doel 1e collecte: Oecumenisch Citypastoraat

Zondag Voorganger: Pastor F. Beuger Pasen
21 april Organist/pianist: -
10.00 uur Doel 1e collecte: OGH

Zondag Voorganger: Pastor F. Peters
28 april Organist/pianist: Martin Koning
10.00 uur Doel 1e collecte: Stichting Leergeld

De vieringen worden gehouden in het Helmertheater van Mediant, locatie Helmerzijde, Broekheurnering 1050, Enschede (tenzij anders vermeld).

Na afloop van de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie of thee te drinken.

Autodienst

Als er mensen zijn die vervoer nodig hebben om naar de zondagse viering te gaan, kunnen zij contact opnemen met Klaas Hessels, telefoon 4282654.

Kinderoppas

Ouders die gebruik willen maken van de kinderopas, graag voor zaterdag 16.00 uur bellen naar Herma ter Stege, telefoon 4775956.

Agenda april 2019

Hieronder de agenda voor deze maand. Kijk op de [website](#) voor aanvullingen en wijzigingen in de agenda.

Zon 07 Apr. 2019	10.00 - 11.00	Viering
Zon 07 Apr. 2019	11.00 - 12.00	Bespreking uitkomst bezinning ORH
Zon 14 Apr. 2019	10.00 - 11.00	Viering Palmzondag

Don 18 Apr.2019	19.30 - 20.30	Viering Witte Donderdag
Don 18 Apr.2019	20.30 - 22.30	Thema-avond: The Passion
Vrij 19 Apr. 2019	19.30 - 20.30	Viering Goede Vrijdag
Zat 20 Apr. 2019	22.00 - 23.00	Paaswake
Zon 21 Apr. 2019	10.00 - 11.00	Viering Pasen
Zon 28 Apr. 2019	10.00 - 11.00	Viering

Hebt u een activiteit die op de agenda geplaatst moet worden? Stuur een e-mail naar agenda@ogh-enschede.nl met daarin de naam van de activiteit, de datum, tijd, plaats en evt. de kosten. Een korte beschrijving van de activiteit is ook welkom.

Volgende Nieuwsbrief

De volgende Nieuwsbrief verschijnt begin mei 2019. Artikelen **uiterlijk donderdag 2 mei 2019** sturen naar nieuwsbrief@ogh-enschede.nl.

Actuele informatie, nieuwe berichten en (wijzigingen in) het rooster van de vieringen vindt u altijd op de [website van de OGH](#).