



**40-dagentijd 2021 Ontmoetingskerk Enschede
40 dagen barmhartigheid**

Afbeelding op de voorkant:

'*De zieken verzorgen*' is de titel van één van de schilderijen die Frans Franciscus (1959) schilderde bij de zeven werken van Barmhartigheid. We zien Narcissus die een gewond lam verzorgd. Narcissus is volgens de Griekse mythologie de jongen die maar niet genoeg kon krijgen van zijn eigen beeld. Dagelijks zat hij uren voorovergebogen over zijn eigen beeltenis. De zorg voor het gewonde lam heeft Narcissus uit dit in zich zelf gevangen zijn bevrijd.

Maar dit schilderij roept nog meer beelden bij ons op: de goede herder, die het verlorenen zoekt. En ook het lam Gods dat een beroep op ons doet.

De beelden, die we op dit schilderij zien, horen we in het kyrie van deze periode: "*Ontferm u over de dieren, over de mensen, over de planten*".

Op elk van de schilderijen, die gaan over de zeven werken van barmhartigheid, schilderde Franciscus ergens een hart. Ook over dat hart zingt het kyrie: "*Laat uw hart spreken*"

De zeven werken van barmhartigheid

Hij hing op straat rond. Ik had geen idee
wat hij daar deed. Beleefd vroeg ik hem mee
en bij het eten kwam hij langzaam los
en nam hij ook het woord. Dat hebben we geweten.

Vooraf bij een paar glazen mooie wijn:
toen hij een aantal diepe dingen zei
vielen alle gesprekken op hun plaats
en zagen we de dwarsverbanden. Eindelijk.

Ik wilde iets terugdoen en ik had een jas
die ik niet nodig had en die hem iets te groot was,
maar ik heb aangedrongen en hij was zo vriendelijk
om net te doen alsof het ding hem paste.

En het werd laat. Ik zei, blijf hier logeren,
en neem de tijd met ons. We kijken morgen weer
met nieuwe ogen naar alle verhalen:
er valt nog zoveel van elkaar te leren

Hij had het zwaar. Wat stuk was, greep hem aan:
hij is er vrijwel helemaal aan onderdoor gegaan,
geen ziekte is hem onbekend gebleven
maar wat wij voor hem konden doen, dat is gedaan.

Zijn hart was vast te groot, want de regering,
het geld, de macht en andere groeperingen
hebben hem opgepakt en ergens opgesloten
waar wij dan weer geschrokken op bezoek gingen.

En toen we later weer iets van hem hoorden
toen bleek hij afgevoerd, gemarteld en vermoord;
wat konden wij nog doen? We zijn het lijk gaan halen
en hebben hem begraven. Daar zijn vrienden voor.

En later kwam er een bericht, via de tuinman, dacht ik:
dat iemand zei, doe dit voor iedereen - doe het voor mij.

Menno van der Beek

40-dagentijd 2021, Ontmoetingskerk Enschede, 40 dagen barmhartigheid

In de 40dagentijd komen we tot inkeer en kijken we naar de wereld en naar het leven. We staan stil, speuren om ons heen en in ons hart. We stellen vragen over wat er is, hoe het is en of we de dingen willen veranderen.

In de 40dagentijd van 2021 klinkt in de eredienst direct na het bemoedigingsgebed het “*Ontferm U*”. Jongeren gaan ons voor in de roep om de nood van de wereld, volwassenen zingen het na. Zo zet het kyriegebed de toon van de dienst.

Daarbij overdenken we deze periode bij ‘woorden ter bemoediging’ de psalm van de zondag en steeds enkele woorden uit Matteüs 25.

In de psalmen worden gevoelens geuit. Er wordt geklaagd. Diep verdriet komt boven. Dankbaarheid wordt verwoord. Er wordt hartstochtelijk geroepen naar God. En er worden grote vragen rond vertrouwen gesteld.

We lezen en overdenken naast de psalmen enkele woorden uit Matteüs 25. Kerkinactie helpt ons daarbij. We vragen ons af: Hoe trekken we ons de nood van de wereld aan? Hoe handelen we verantwoord in tijden van crises? Hoe als mens in relatie tot alles wat om ons heen gebeurt? Wie heeft ontferming en barmhartigheid nodig op de aarde? Hoe nemen we onze verantwoordelijkheid?

Dit alles niet als theoretische vraag maar als een praktische opgave die zich vanuit een crisissituatie aan ons opdringt.

Na de ‘woorden ter bemoediging’ sluiten we af met het evangelie van de zondag.

Zo laten we ons op deze zondagen, die getoonzet worden door het kyrie, inspireren door de psalmen, de werken van barmhartigheid en door het evangeliewoord. Zo kunnen we door de week stil worden, vasten en kijken hoe we er concreet kunnen zijn voor de ander en de aarde. Zo leven we naar Pasen toe.

Aswoensdag, de gevangenen bezoeken

21 febr, Invocabit, zieken bezoeken, psalm 91, Mc 1:12-15

28 febr, Reminiscere, dorstigen laven, psalm 42, Mc 9:2-10

7 mrt, Oculi, vreemdelingen huisvesten, psalm 25, Joh 2:13-22 (25)

14 mrt, Laetare, hongerigen voeden, psalm 122, Joh 6: (1) 4-15

21 mrt, Judica me, naakten kleden, psalm 43, Joh 12: 20-33

28 mrt Palmarum, doden begraven, psalm 24, Mc 14:1-11, Mc 11:1-11

De klokken luiden

Ambtsdragers komen binnen

Projectlied: Levensweg

Levensweg

tekst: Erik Idema
muziek: Liedboek 542

Bemoediging- en drempelgebed

V: Onze Hulp is in de Naam van de Heer

A: **DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.**

V: Barmhartige,
niet waar uw naam steeds wordt genoemd,
maar waar wij tot inkeer komen en
waar liefde is
en zorg
komt U tot leven.

Schenk ons uw barmhartigheid,
leer ons zorgen voor elkaar,
geef ons uw liefde

A: **IN CHRISTUS JEZUS, ONZE HEER, AMEN**

(Gedachtenis)

Gezongen Kyrie: Ontferm U over de aarde

Ontferm u over de aarde, Kyrie eleison.

over de dieren, over de planten,
over de zee, het land en de lucht...

Laat uw hart spreken, Kyrie eleison. Kyrie eleison.

Ontferm u over de mensen, Kyrie eleison.

over hun liefde, over hun zorgen,
over verdriet van groot en van klein...

Laat uw hart spreken, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison

(Ontferm u over de wereld, Kyrie eleison.

over de volken, over hun wensen,
over een kind dat zoekt en niet vindt...

Laat uw hart spreken, Kyrie eleison. Kyrie eleison.

Laat uw woord horen. Kyrie eleison.

Wil ons vergeven. Kyrie eleison.

Blijf hier aanwezig. Kyrie eleison.

Kyrie eleison. Kyrie eleison.)

(Lied 300c)

Zeven werken van barmhartigheid

Groet

V: De Heer zij met u

A: OOK MET U ZIJ DE HEER

Gebed van de zondag

Tijd voor de kinderen

Psalm van de zondag (*Uit: 150 psalmen vrij, Huub Oosterhuis*)

Muziek of zingen psalm van de zondag

Woorden ter bemoediging

Evangelielezing voor groot en klein

Acclamatie of lied

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

(Lied 536: 4)

Collecteaankondiging

Voorbeden en dankgebed

Slotlied

Zegen

Allen:

A musical staff in G major (one flat) and common time (C). The melody consists of a half note G4, a half note A4, a half note B4, and a half note C5. A slur covers the first two notes. The second measure contains a half note G4 and a half note F#4. The lyrics 'A - - men, a - men.' are written below the staff.

Muziek