

## Tweede zondag van de herfst

Voorganger:	ds. E. Sonneveld
Organist:	Dick van der Meulen
Ouderling:	Wijtze Ekker
Diaken:	Petra ten Brug
Koster:	Gerry Ophuis
Hulpkoster:	Karst Hendriks
Coördinator kerkzaal:	Corry van der Sijs
Bediening beamer:	Stefan Klootwijk
Studio:	Henk Kwast, Ruben Kwast
Koffieschenkers:	Barend van der Meulen, Wil Brouwer
Deurdienst:	Jan Rooiman, Lini Rooiman

Lied 210:1,2,3

Glorialied 867

*Verhaal voor kleine en grote mensen nav  
Mat 21:23-32*

Lied 992

*Wil je opstaan en mij volgen, Liederen en  
gebeden uit Iona & Glasgow, 40*

## Bloemen en kaart

De kaart gaat met onze hartelijke groeten naar mevr. C.C. Groen - Iemhoff, mevrouw heeft afgelopen week haar heup gebroken en is inmiddels geopereerd. Mevrouw gaat /is naar een verzorgingshuis voor revalidatie. Wij wensen haar een voorspoedig herstel toe. De kaart sturen we naar haar dochter Jaqueline Beimers. Zij zal zorgen dat de kaart bij haar moeder komt.

## Collecte: Vredeswerk

In de Vredesweek collecteren we voor het Vredeswerk van de Protestantse Kerk. Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruto geweld moeten vluchten, mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. De Protestantse Kerk wil er voor hen zijn en steunt de vredesinitiatieven van Kerk in Actie en PAX. In Nigeria steunt Kerk in Actie de Nigeriaanse kerken, die slachtoffers van het geweld in eigen land helpen bij het verwerken van hun trauma's. Christenen en moslims verbeteren samen hun situatie en zijn bondgenoten in hun strijd tegen armoede en terrorisme. In Nederland is er steun voor SKIN, organisatie van migranten- en internationale kerken, om elkaar als christenen te ontmoeten en van elkaar te leren. In Irak steunt PAX het werk van een organisatie die vecht tegen seksueel en gender-gerelateerd geweld tegen vrouwen. Met uw bijdrage aan de collecte maakt u het vredeswerk van de Protestantse Kerk mogelijk. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Vredeswerk.

## Coventry-gebed op 25 september en 2 oktober in de Ontmoetingskerk

Met ingang van 21 augustus is het Coventry-gebed hervat in de kring. Natuurlijk wel op anderhalve meter afstand tot elkaar en omdat dat voorlopig nog niet in de Wonne kan, doen we dat in de kerkzaal van de Ontmoetingskerk. Deelnemers zijn daarbij hartelijk welkom. Graag tussen 13.00 en 13.10 uur binnenkomen en aan de gebruikelijke procedures onderwerpen. Het Coventrygebed houden we vervolgens tussen 13.15 en 13.30 uur.

## 10 oktober: Sam's kledingactie voor Ethiopië

In zuidoost Ethiopië ligt het gebied Liben. In 2016 waren er in dit gebied conflicten tussen twee bevolkingsgroepen met als gevolg dat er grote aantallen mensen uit hun dorpen gevlucht zijn en elders een tijdelijk onderkomen gezocht hebben. Nu is de situatie gestabiliseerd en keren velen weer terug. Als gevolg van de strijd is een groot deel van de lokale infrastructuur voor watervoorziening en landbouw productie verwoest.

Om een levensvatbare terugkeer te garanderen is het nodig dat de dorpingen voorzieningen hebben voor schoon drinkwater en sanitair. Cordaid gaat samen met de lokale partner Racida deze mensen hiermee helpen.

Sam's kledingactie ondersteunt Cordaid met dit belangrijke werk!

Uw gebruikte kleding en schoenen in dichte plastic zakken is welkom op: zaterdag 10 oktober 2020, 10-12 uur bij de Ontmoetingskerk.

Heel hartelijk dank!

## **De Falafelbroodjes-actie voor Syrië, van 21 aug tot 26 sep, was een groot succes!!**

Velen deden mee, mensen uit onze gemeente maar ook van 'Enschede voor Vrede' en van de 'Vrouwen voor Vrede'-groep.

Het was natuurlijk heel fijn om te zien dat het essentiële doel van deze actie - steun aan onze broeders en zusters in Damascus - bereikt is maar het was ook geweldig om te ervaren hoe de mensen enthousiast waren om mee te doen en iets te proeven uit de Syrische keuken. En dat ze ook hun lieve en positieve reacties stuurden na het eten van de Falafel. Het vegetarische Falafelbroodje was vóór de oorlog voor de Syriërs geen hoofdgerecht. Maar na de oorlog is dat het geval wel, velen kunnen zelden vlees kopen.

Dankzij alle medewerking bedraagt de totale opbrengst van de Falafel actie € 1430,-.

Hartelijk dank namens de vrijwilligersgroep van Josefkerk in Damascus. Het doet hun heel goed dat we hier in Nederland aan hen denken en hen ondersteunen.

*Fadi en Yasmin Khalaf*

## **Bedankt**

Middels deze mail willen wij, Rita en Hans Letsch, Stepelobrink 2015, 7544ZH Enschede de gemeente van de Ontmoetingskerk heel hartelijk bedanken voor het prachtige boeket bloemen en de vele kaarten en blikken van belangstelling, die wij mochten ontvangen i.v.m. onze beide opnames in het M.S.T. Hans heeft een pacemaker ingeplant gekregen en Rita een complete prothese in haar linker schouder vanwege een val, waarbij de linkerschouder verbrijzeld is. *Een hartelijke groet van Rita en Hans Letsch*

## **Geen ouderenmiddag**

Lieve mensen van de Ouderenmiddag, met heel veel pijn in ons hart en met overleg hebben wij als bestuur van de Ouderenmiddag toch besloten dat de middagen voorlopig tot januari niet door gaan.

Wij zijn van mening dat het voor U en voor ons nog te riskant is. Daarbij moeten we verplicht 1,5 meter uit elkaar zitten.

Dan kunt U dus niet goed met elkaar praten, wat de gezelligheid niet ten goede komt. Hopelijk kunt U ons besluit respecteren. Heeft U nog vragen bel gerust met Diny Wargerink tel 053-4766378.

*Met vriendelijke groet „Het Bestuur„*

Wat de Kerstviering van de ouderen betreft , daar zijn we nog over in gesprek.

## **Kerkzaal**

Beste mensen, wat hebben we toch een mooie kerkzaal. Een zaal, die geschikt is om in te richten voor allerlei doeleinden. Maar voor u kan dit vervelend zijn als u zondags telkens een andere indeling aantreft. Daarom een korte toelichting voor de komende zondagen.

Afgelopen zondag trof u de zaalindeling aan met het maximum aantal stoelen, nodig voor een huwelijksdienst op vrijdag 18 september. Komende zondag, 27 september, is de indeling in de zgn. "busopstelling", dit i.v.m. een concert op zaterdag 26 september. Op zondag 4 oktober is de opstelling weer anders, omdat er een doopdienst is en het doopvont goed bereikbaar moet zijn i.v.m. alle regels, die we moeten naleven. Daarna zullen we kijken welke opstelling er nodig is voor de tijd daarna, want er zijn toch steeds meer mensen, die zondags de eredienst in de kerk willen bijwonen. Zo ziet u, dat er nog al eens geschoven wordt met de indeling.

Wij vertrouwen, dat u begrip hebt voor deze situaties en de zondagse diensten op een fijne manier kunt meevieren, zowel thuis als in de kerk zelf.

*De opstartcommissie Ontmoetingskerk: Marjolein Dohmen, Corry van der Sijs, Harry Vergunst en Karst Hendriks*

Dienst volgende week: ds. H.J. Siebert

Kopij voor de zondagsbrief graag sturen (voor donderdagavond 20.00 uur) naar [zondagsbrief@pgenschede.nl](mailto:zondagsbrief@pgenschede.nl)