



HANDELINGEN
in de zomer

Ontmoetingskerk Enschede 2021

Handelingen en de afbeelding op de voorkant

Handelingen is het enige boek in het Nieuwe Testament dat vertelt hoe het met de volgelingen van Jezus verderging na zijn dood en opstanding. Het is feitelijk het tweede deel van het evangelie van Lucas, omdat het door dezelfde auteur in dezelfde tijd is geschreven. Handelingen valt uiteen in twee delen, het eerste (1-12) gaat over Petrus en de mensen rondom hem, het tweede (13-28) over Paulus. Wij richten ons deze zomer op het eerste deel.

Zoals gebruikelijk bij geschiedschrijving in die tijd, staan er veel redevoeringen in het boek. In het eerste deel zijn dat de toespraken van Petrus, bijvoorbeeld die op de Pinksterochtend (2:14ev.). Wij richten ons juist op de verhalen daartussen. Daarin komen we verschillende mensen tegen, ieder met een eigen gezicht. Zo zien we Mattias die (door het lot) werd gekozen als twaalfde apostel op de plek van Judas; Petrus die net als Jezus mensen geneest; Ananias en Saffira die hun bedrog met de dood moesten bekopen; Stefanus de eerste christelijke martelaar; Filippus die de Ethiopiër doopt; Simon de Magiër die onder de indruk komt van het geloof van de volgelingen van Jezus; Barnabas die later de reisgezel van Paulus wordt, enzovoort.

In het boek Handelingen wordt duidelijk dat de weg van het geloof niet alleen weggelegd is voor de joden in die tijd, maar ook voor anderen; het is een inclusief geloof. Vooral in deze post-coronatijd prikkelt Handelingen om na te denken over ons kerkzijn: waar was het allemaal om begonnen en hoe willen we de toekomst in? Evenals nu wordt ook in Handelingen duidelijk dat waar mensen samenwerken er verschillende meningen zijn. Met ups en downs gaan zij de toekomst in als geloofsgemeenschap.

De verhalen prikkelen ons om in de komende tijd, waarin zowel mensen thuis als in de kerk vieren, qua liturgische vorm wat te experimenteren met 'verhalende vieringen', waarin we het verhaal in woord, lied, dialoog, muziek, stilte en gebed volgen.

Tipi van patchwork, foto: P J H Theunissen.

Vele lapjes vormen samen een tipi. De tipi werd met geduld gemaakt, hij is licht, beschermt en is verplaatsbaar. Het doet denken aan de kerk. Verschillende, kleurrijke mensen maken, al bouwend, deel uit van de geloofsgemeenschap. Er is licht, veiligheid en het kan overal op de wereld opgebouwd en geplaatst worden.

datum	zondag	lezing
18 juli	vijfde van de zomer	Handelingen 1, 15-26 <i>Mattias gekozen als twaalfde apostel</i>
25 juli	zesde van de zomer	Handelingen 2, (40)43-47 <i>Het leven van de eerste gemeente</i>
1 augustus	zevende van de zomer	Handelingen , 1-10 (+ 5, 12-16) <i>Genezingen</i>
8 augustus	achtste van de zomer	Handelingen 4, 23-31 <i>Gebed van de eerste volgelingen</i>
15 augustus	negende van de zomer	Handelingen 4, 32-5, 11 <i>Ananias en Saffira</i>
22 augustus	tiende van de zomer	Handelingen 6, 1-7 <i>Wijze mannen</i>
29 augustus	elfde van de zomer	Handelingen 7, 1-8, 1 <i>Stefanus</i>
5 september	twaalfde van de zomer	Handelingen 8, (2)4-13 <i>Simon de Magiër</i>
12 september	dertiende van de zomer (doop)	Handelingen 8, 26-40 <i>Filippus en de Ethiopiër</i>

Luiden van de klokken

Ambtsdragers komen binnen

Muziek tot eer van God

Tijdens de muziek steken gemeenteleden thuis kaarsen aan

we gaan staan

Bemoediging en drempelgebed

V. Onze Hulp is in de Naam van de HEER

A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V: die de Geest van liefde schenkt

en ons aanspoort enthousiast te leven

U bidden wij:

A: HELP ONS KERK TE ZIJN IN DEZE TIJD. AMEN

[Gedachtenis]

Morgenlied

we gaan zitten

Gebed om ontferming

Lofzang: Taal op de tong, een loflied op de lippen (lied 690)

Taal op de tong, een loflied op de lippen,
prijs ik de dag, voordat het avond is.

Gij die Uw naam, eer aandoet op aarde,
ik zing de lof van Uw verrijzenis.

Gaat er een licht de duisternis te boven,
een zon die nacht, en nevel overwint,

ik loof het vuur dat neerdaalt uit de hoogte,
en ook in mij een nieuwe dag begint.

BINNEN ZIJN

Groet

v. De HEER zij met u

A. OOK MET U ZIJ DE HEER

Gebed van de zondag

Handelingen

Gelezen, gespeeld, bezongen, beleefd

BINNEN EN BUITEN

Aankondiging collectedoelen en inzameling van de gaven

Gebed over de gaven

Voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen

Aansluitend aan de gebeden draagt de ouderling van dienst de eventuele gedachtenisstenen naar de gedachtenistafel.

VAN BINNEN NAAR BUITEN

Lied

Zegen

v. Zegen, beantwoord met:



g.

Muziek



Liturgische schikking bij Handelingen

We zien o.a.

- een touw dat de verbondenheid van de verhalen symboliseert
- bloemen, die de mensen uit Handelingen verbeelden
- een bloesemtak als het begin en de groei van de eerste gemeente
- Judas in de judaspenning en Ananias en Saffira in de distels
- rode rozen als symbool voor de apostelen
- geurige eucalyptus die voor genezing staan
- gloriosa als symbool voor het gebed en de Geest.