

ds. J.D. Zuurmond, ds. H.J. Siebert, ds. E. Sonneveld, ds. A. Reitsma

Matteüs 2, 13 – 15, 19 – 23

Nieuwjaarsviering in de Ontmoetingskerk

<http://www.pgenschede.nl/heilenzegen2020>

Gemeente van de Levende,

Vandaag gaat het over dromen.

Net als zijn oudtestamentische naamgenoot blijkt de nieuwtestamentische Jozef een meesterdromer.

Driemaal maar liefst droomt vader Jozef. En driemaal laat Jozef zich ook *leiden* door zijn droom<sup>[1]</sup>.

In onze dromen kijken wij mensen verder dan wat op het eerste gezicht zichtbaar is. Met een uiterste gevoeligheid.

Net als bij Jozef kunnen er in onze dromen alarmbellen gaan rinkelen: als je deze kant op gaat... dan loopt het fout.

En net als bij Jozef kunnen onze dromen ons ook lokken, bemoedigen zelfs: ga *díe* kant maar op - daar valt te leven, daar daagt goede toekomst.

In deze eerste dienst van het nieuwe jaar willen we dromen. Dromen over de kerk met name. Dromen over de Ontmoetingskerk in het bijzonder. Het is immers de eerste dienst van wat ons eerste lustrumjaar gaat zijn – vijf jaar Ontmoetingskerk.

Wat vertellen onze dromen ons, vanmorgen?

Waar bijvoorbeeld waarschuwen onze dromen ons?

Kerk anno 2020 heeft het zwaar. Kijk alleen al naar onze eigen financiële begroting van 2020, die een fors en toenemend tekort vertoont. En we zijn de enigen niet.

En tegelijk... dat is nog maar de buitenkant. In onze droom kijken we verder dan de cijfers, en durven we te erkennen dat het *instituut* kerk het moeilijk heeft, omdat het *geloof* het moeilijk heeft in onze moderne tijd.

Wat we zien... bijgevolg, is een kerk die nogal verkramppt. Een kerk die in haar kramp de neiging heeft vooral terug te verlangen. Terugverlangen naar de goede oude tijd, toen we nog wisten hoe het precies zat met god en mens, en met goed en fout. Toen we nog geen last hadden van nieuwe wetenschappelijke inzichten over het ontstaan van de kosmos... en de mens... toen de natuur nog simpel schepping was, en seksualiteit simpel bestond uit mannen en vrouwen en die deden het met elkaar.<sup>[2]</sup>

<sup>[1]</sup> Waardoor hij, en het kind van kerst, dezelfde weg afleggen als die andere Jozef – helemaal naar Egypte... om vanuit Egypte de weg van de uittocht te gaan naar het land van Gods belofte. De dromen van Jozef hebben bepaald consequenties.

<sup>[2]</sup> *Those were the days* – zo verlangden Archie en Edith Bunker al in 1971 terug naar 1930.

We zien, tot in de hoge regionen van de theologie toe, een teruggrijpen op de geloofsmodellen van die 'goede oude tijd' – denk aan de Nashvilleverklaring van begin vorig jaar.

Die kant, lieve mensen, die kant moeten we als Ontmoetingskerk niet op. Zo moeilijk en verwarrend als het is, geloven anno 2020, we mogen als kerk niet weglopen uit onze tijd. Onze stad, met universiteit en hogeschool zo prominent in haar midden, onze stad heeft recht op tenminste één kerk die niet wegloopt voor de vragen van morgen, door te vluchten in de antwoorden van gisteren.

Zo beseffen we... tenminste, als we durven dromen.

En welke kant mogen we wél op... volgens onze dromen?

Vandaag bevestigen we drie nieuwe ambtsdragers. Drie nieuwe kerkenraadsleden. En zo'n kerkenraad, lieve gemeente, zo'n kerkenraad leeft van het delen van dromen.

Laten we daar gelijk vanmorgen mee beginnen.

Van harte nodig ik – namens ons allemaal, de drie nieuwe kerkenraadsleden, én dan gelijk ook maar het aftredend kerkenraadslid uit om met ons hun dromen voor de Ontmoetingskerk te delen.

- Jan Schaart, aftredend ouderling-kerkrentmeester
- Wijtze Ekker, die de plaats van Jan over zal nemen als ouderling-kerkrentmeester
- Tjarda Menger, als ouderling met name voor het pastoraat
- En Arend Arensman als diaken.

Willen jullie naar voren komen en bij wijze van 'presentatie' jullie dromen voor de Ontmoetingskerk met ons delen.

*Als ik volg mijn droom voor morgen  
Zul jij, God, dan voor mij zorgen?  
In mijn vrees en in mijn moed  
Maak, God, onze wegen goed.*

### **Jan Schaart**

Steeds meer mensen in onze samenleving raken op de een of andere manier in de knel omdat ontwikkelingen, in het bijzonder op digitaal gebied, steeds sneller gaan en meer uitgebreid worden. Mensen raken de weg kwijt en komen in de problemen. Vooral laaggeletterden raken in de moeilijkheden. Vaak omdat ze dingen niet begrijpen, of zelfs van geen bestaan weten van bepaalde wetgeving en regelingen. Zonder hulp van buiten redden ze het niet.

Ik denk dat de Ontmoetingskerk hier een rol kan vervullen, zowel voor mensen in onze eigen gemeente, als ook voor mensen in de buurt en de stad. Niet dat we de hele wereld op onze schouders moeten nemen, maar dat we wel oog hebben voor deze groep en er aandacht voor hebben, ze proberen te helpen en onze invloed, die we zeker hebben, aan te wenden op (lokaal) maatschappelijk en politiek gebied.

Als we het in de Ontmoetingskerk over 'gerechtigheid' hebben dan moeten we dat ook concreet durven maken!

## *Als ik volg mijn droom voor morgen...*

### **Wijtze Ekker**

Mijn droom is dat we samen goed kerkgemeenschap zullen zijn en blijven.

Dat we herkenbaar kunnen zijn voor iedereen, jong en oud, uit welke traditie ook afkomstig. Dan denk ik zeker ook aan de kerkdienst van zondagmorgen. Daar valt nog veel te winnen. De vieringen in de Ontmoetingskerk kunnen voor velen een plek van inspiratie en warmte zijn. Mijn droom is een kerkdienst welke breed mensen aan zal spreken – in de liedkeuze en in de liturgische vormgeving.

Mijn droom is ook dat we in onze zoektocht naar God blijven uitgaan van onze bron. Er is buiten de kerken een groot aanbod van spiritualiteit.

Die is vaak interreligieus van aard (denk aan oosterse tradities als voorbeeld) en ook sterk psychologisch (hoe word je gelukkig; hoe kun je ontspannen... enz.).

Ik zou willen dat we open omgaan met wat zich allemaal voordoet – terwijl we tegelijk wel blijven bij de drieënig God, die zich heeft laten kennen in Jezus Christus.

Mijn droom is dat we zo als Ontmoetingskerk licht kunnen uitstralen, naar elkaar en naar de stad.

## *Als ik volg mijn droom voor morgen...*

### **Tjarda Menger**

Mijn droom voor de Ontmoetingskerk is...

- Een open kerk, waar iedereen zich welkom voelt
- Waar het plezierig is voor kinderen en jongeren
- Een plek voor inspiratie, diversiteit en verbondenheid
- Die persoonlijke groei ondersteunt
- Waar mensen invulling kunnen vinden voor zingeving
- Waar aandacht is voor elkaar, gemoedelijkheid
- Een heilige plek, gebed, stilte, zang, muziek, woorden
- Een kerk in beweging en samenwerking ( Ik vind het bijvoorbeeld een mooi initiatief van dit jaar om mensen, die een muziek instrument spelen in te zetten)
- Waar diaconale en pastorale hulp te vinden is
- Waar Christelijke feestdagen extra bijzonder gevierd worden

## *Als ik volg mijn droom voor morgen...*

### **Arend Arendsman**

Ik wil werken en meedoen in een kerk die openstaat voor gelovigen en andersdenkenden. In open gesprekken elkaar versterken.

Ook wil ik graag een kerk die omziet naar wie het minder heeft, de mensen die hulp nodig hebben en als diaken gaat het dan vaak om materiele hulp. Bereidheid iets voor elkaar te doen en elkaar te geven wat nodig is.

Ook zou ik graag een kerk zien waar ook jongeren zich in thuis voelen en waar ze naar toe willen komen, waaraan ze mee willen doen. Dit omdat Jezus gezegd heeft: hebt uw naasten lief als uzelf.

*Als ik volg mijn droom voor morgen*

*Zul jij, God, dan voor mij zorgen?*

*In mijn vrees en in mijn moed*

*Maak, God, onze wegen goed.*