

Preek

Prediking n.a.v.: Lucas 2: 9

Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken.

Soms zegt ene mens, die dankzij een ander ontbijt op bed ontvangt: 'Je bent een engel!' Vervolgens blijkt 'engelengeduld' nodig om kruimels uit het beddengoed te krijgen. Overigens, vorige week werden engelen plots weer op de kaart gezet door het Vaticaan. Meegedeeld werd, dat deze wezens géén vleugels hebben.

Nu 't toch over 'vleugels' gaat: na watersnoodramp in 1953 werd gedenkpenning ontworpen met tekst: 'Hij zal zijn engelen bevelen, dat zij u op handen dragen (Ps.91:11).' Met daarop eigentijdse afbeeldingen van engelen in vorm van helikopters, die drenkelingen uit boomtoppen haalden.

Iemand, die bij engelen hoort, is Jezus!

Wist u, dat Christus en de engelen er al eerder waren dan de eerste mens er was (Job 38:4-7)?

Volgens kerkvader Augustinus (354-430) kunnen engelen zich in lichamen hullen zoals wij kleding aantrekken. Dit deed ds. Smyth uit Zuid-Afrika terugdenken aan Nelson Mandela tijdens Rugby World Cup finale in 1995.

Tot dan toe een sport van witte mensen. Na wedstrijd deed de zwarte president het shirt aan van witte winnaar en overhandigt de worldcup. Om blank en zwart op die manier met elkaar te verzoenen. Voor hem wees Mandela boven zichzelf uit naar iemand anders. Eigenlijk naar President der presidenten: Jezus Christus.

Hij die menselijk vlees aantrok en gelijk werd aan mensen. Gekomen om ons allen terug te brengen bij God: *Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken.* Twee factoren vallen hierbij op. Het stralend karakter van het licht én de schrik.

Wat betekent dat voor ons in het hier en nu van deze Eerste Kerstdag? Licht van boven valt op levens van mensen bij wie 't van binnen vaak donker is. En dat levert bij menigeen paniekervaring op. Het besef dat Jezus komen moest als Licht der wereld. En licht staat hier ook voor: de warmte van Gods liefde die blij maakt.

Zijn we ons ervan bewust, dat het licht ook voor jou en mij nodig is? Heeft die schrik niet ook te maken met bewustwording: 'Lieve help, ik moet bij de Goede Herder zijn?!' In die stille nacht hadden 'herders op den velde' dit het eerst door. Wij vaak níet, omdat we overdag zo druk zijn met het bewaken van eigen kuddekes.

Die van gezin, familie en bedrijf. Waar is tijd om 'engel in ons leven' toe te laten? Het kleinkind, dat van jou wil horen 'wie God geschapen heeft'? Of niet-gelovige die wacht op 'van-huis-uit-kerkelijke-partner' tot-ie eindelijk weer eens werk gaat maken van het geloof. Wie 't niks zegt, heeft weinig 'antenne' voor engelen.

Laat staan voor 't goede nieuws, dat ze brengen: 'Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren. Kom, laten wij aanbidden, die Koning! Omdat Hij lééft, hoeft jij niet bang te zijn voor morgen (EL137).

Heiland der wereld: God-met-ons. Alle dagen, totdat wij bij de opstanding dankzij Hem 'engelen in de hemel' mogen zijn (Mt.22:30).

Amen.