



Preek

Tekst: Micha 5: 1

Uit jou, Bethlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor Mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer.

Ouders wéten het: de komst van een kind verandert je leven. Ook voor de derde keer? Elke keer weer. Eerst in de moederschoot, als het zich na een aantal maanden meldt. Dan nà de geboorte, als 't leven van vier geliefden zich gaat plooiën rondom het vijfde persootje in het gezin. Een gebeuren op zich.

Vandaag spreekt de profeet Micha over de komst van een kind dat wat belangrijkheid betreft ergens volstrekt onvergelijkbaar is met één van onze kinderen. Zijn komst als Eersteling verandert niet enkel het leven van zijn ouders, maar dat van de héle familie mens. Maar aanvankelijk was 't moeilijk te zien.

De profeet wiens naam betekent 'Wie is Gode gelijk?' doet zijn naam eer aan. Jezus' komst valt op door ónopvallendheid voor wie het altijd verwacht van het grote en sterke. Zoals David de kleinste is onder zijn broers, zien we dat terug bij Davids Zoon. Níet: Jezus-van-Jeruzalem, maar klein-Bethlehem!

Toch is Herodes op zijn hoede voor deze Heer der heersers. Niet enkel door mensen voort-gebracht, maar ook door God Zélf in-gebracht. *Ik zal*, zegt God tot 8x toe. *Uit jou, Bethlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor Mij over Israël zal heersen.*

Maar wat betekent dat voor Boaz-uit-Bethel, uit Enschede in Twente? Nu zo klein, dat hij nog niet uit zichzelf kan kiezen voor God. Ook al betekent zijn naam: in hem is kracht. Welke kracht schuilt voor hem in Jezus? Hij die als Opgestane gezegd heeft: Ga op weg...en doop ze in de naam des Vaders!

Maar wat voegt de Heilige Doop eigenlijk aan het leven van Boaz toe? Is het enkel een zaak tussen God en hem? Vóórop staat: Als God één maal 'ja' zegt, blijft het wat hem betreft altijd 'ja'. In Abraham is God de band met Zijn volk Israël aangegaan. In Zijn Zoon Jezus Christus zelfs met elkeen van ons.

Nee, niet de mens met z'n geloof vormt het middelpunt, maar God die je reeds bij voorbaat al je zonden vergeeft. Zonder eerst ons antwoord af te wachten of een belofte van gewenst gedrag. Met andere woorden zou je 't ook zo kunnen zeggen: 'Voor God is Boaz al eerder gedoopt. In Zijn hart!' Wíst je dat...

Op het moment dat je het beginpunt bij God legt, kan je de blijdschap tastbaar maken bij de bezegeling hiervan met het water van de Doop. Maar jullie zagen nog een extra kant aan het gebeuren van vandaag: 'De Heilige Doop is ook bestendinging van het horen bij de gemeente.' Dat zegt de Here Jezus óók.

Zondag 8 december 2013 10.00

Doopdienst

Voorganger: Ds. Laseur (wijkpredikant)



Denk daarvoor nog eens terug aan Z'n eigen opdracht: 'gaat dan heen, maakt **alle volken** tot mijn discipelen en doopt hen...(Mt.28:19).' Het woord 'volk' is in de bijbel een zogenaamd inclusief woord. 't Omvat (groot)ouders en (klein)kinderen. Vergelijkbaar met het woord familie of huisgezin. Elk hoort erbij!

Rabbijn Chaim Shalom Eisen hoorde ik het een keer zo zeggen: 'Ook al zien Joden in Jezus níet de door God beloofde Messias: door Hem zijn 'essentials' van de God van Israël de wereld binnen gekomen. En over de hele wereld verspreid geraakt. Op weg naar een wereld waar oorlog/tranen níet meer zijn.

Door samen te werken aan de missie van God in de wereld is de komst van de Messias een dag dichterbij gekomen.' Gemeente en doopouders, daar waar mens wordt als een kind, wordt hij ergens opnieuw geboren. Zo ligt oorsprong van kracht die in Boaz én ons wil zijn in Bethlehem. Bij Koning die kwam en komt.

Amen.